



# Gemeenteklanken

Januari 2021



Inleveren kopij volgend nummer uiterlijk: **29 januari 2021**

37e jaargang nr. 1

**Januari 2021**

Gemeenteklanken wordt digitaal verspreid

Bestelling papieren versie: [j.wts@kpnmail.nl](mailto:j.wts@kpnmail.nl)

**Redactiecommissie:** [gemeenteklanken@cgkaalten.nl](mailto:gemeenteklanken@cgkaalten.nl)

Wim Mak

Rebekka Lensink

Stefan Houwers

Frank Madern

Chr. Geref. Kerk Aalten

Berkenhovestraat 9, 7122 ZX Aalten

0543-477797

Predikant ds. D. van der Wal

Tel: 0543 53 87 59

[dvanderwal87@gmail.com](mailto:dvanderwal87@gmail.com)

Preses J.H. Lensink

Tel. 0543 47 39 19 / 06 33 00 65 32

[hans2ehands@solcon.nl](mailto:hans2ehands@solcon.nl)

Scriba G.W. Neerhof

Tel. 0543 47 96 97 / 06 11 18 48 64

[scriba@cgkaalten.nl](mailto:scriba@cgkaalten.nl)

*De kerkdiensten zijn te beluisteren via de site van de kerk:*

*[www.cgkaalten.nl](http://www.cgkaalten.nl). Klik op de tekst "dienst beluisteren".*

*Tijdens de diensten is er meteen live verbinding. Uit de lijst er onder kunnen diensten gekozen worden uit de afgelopen periode.*

# Gemeenteklanken

*Contactblad Christelijke Gereformeerde Kerk Aalten*

## **Inhoud**

<b><i>Agenda</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Meditatie</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Erediensten</i></b> .....	<b>7</b>
<b><i>Kerkelijke stand</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>Verjaardagen:</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>Uit de gemeente</i></b> .....	<b>10</b>
<b><i>Van de kerkenraad</i></b> .....	<b>15</b>
<b><i>Woordwerk</i></b> .....	<b>26</b>
<b><i>Verenigingsnieuws</i></b> .....	<b>30</b>
<b><i>Berichten</i></b> .....	<b>32</b>
<b><i>Dankbetuigingen</i></b> .....	<b>46</b>
<b><i>Week van Gebed</i></b> .....	<b>48</b>

# Agenda

---



14 januari	Kerkenraadsvergadering
17 januari	JBSV (online)
20 januari	JBSV (online)
21 januari	JBSV (online)
17 – 24 januari	Gebedsweek
4 februari	Kerkenraadsvergadering
7 februari	JBSV (online)

\*\*\*\*\*



# Meditatie

---

## Gods gids

*En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei:*

*Begrijpt u ook wat u leest?*

*Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?*

*En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.*



Handelingen 8: 30,31

## Ontdekkende vraag

De vraag van Filippus is in het Grieks een woordspeling: ‘Doorziet u ook wat u voor u ziet?’ Filippus stoot hiermee door naar de kern. De bedoeling van Bijbel lezen is maar niet het verzamelen van kennis met het hoofd. Kennis van de Bijbel is zeker niet te verwaarlozen. In deze tijd van toenemende onkunde mag de waarde van Bijbelkennis best onderstreept worden. Toch is dat niet het diepste doel van het lezen van de Bijbel. Nee, het gaat om doorzien, verstaan. Dan gaat het om ons hart, maar dat gaat in dit geval niet buiten het hoofd om.

Filippus’ vraag is een ontdekkende vraag, die de nood van deze man blootlegt. De kamerheer is een hoge functionaris, die een belangrijke positie bekleedt. Hij is hoog opgeleid want hij kan lezen. (wij zijn daar in Nederland wel aan gewend geraakt, maar kunnen lezen en het Woord van God kunnen lezen is een geweldig voorrecht!). Maar bij dat alles is zijn geestelijke nood dat hij niet verstaat met het hart. Hij ziet de letters voor zich, hij leest de woorden en leest ze misschien nog eens. Maar hij verstaat ze niet.

Dat is zijn geestelijke nood. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Maar de diepste oorzaak ligt hierin dat 'de natuurlijke mens de dingen van de Geest van God niet aanneemt, want ze zijn dwaasheid voor hem'. (1 Korinthe 2:14)

Om de Schrift te verstaan moet de Auteur van de Schrift, de Heilige Geest, er zelf aan te pas komen. Hij is het beste in staat om Zijn eigen Boek uit te leggen. Niet alleen omdat Hij dat Boek zelf geschreven heeft, maar omdat Hij door Zijn onwederstandelijke werking ook in staat is een verduisterd verstand te verlichten en een gesloten hart te openen.

### **Eerlijk antwoord**

Op de vraag van Filippus komt de kamerheer eerlijk met zijn geestelijke nood voor de dag. Laten we daar niet gering over denken. Ondanks zijn hoge positie schaamt hij zich tegenover Filippus niet voor om met zijn nood voor de dag te komen. Eerlijk geeft hij aan dat hij een uitlegger nodig heeft. Hij vraagt om een gids die hem wegwijs maakt in de Bijbel. En wie om een gids verlegen is, geeft aan dat hij zelf niet in staat is om de weg te vinden. Waarschijnlijk heeft deze man uit Jesaja 53 ook wel de woorden gelezen 'wij dwaalden allen als schapen'.

Hoe dan ook, hij heeft een gids nodig, iemand die hem wegwijs maakt, hem bij de zaken stilzet, er uitleg bij geeft en vanuit persoonlijke kennis op de waarde ervan wijst. Zoals u of jij tijdens een vakantie door een gids wellicht ergens bent rondgeleid. Van nature is ook onze geestelijke nood dat we Gods Woord niet verstaan. De vraag is of we dat ook hebben leren erkennen. Dat kan niet gemist worden. Anders lezen we de Schriften bij eigen licht en dat is een dwaallicht. Misschien menen we dan wel dat we helemaal geen uitlegger nodig hebben, omdat we het allemaal al lang menen te weten.

Maar wie tegenover de Schriften zo'n houding aanneemt spreekt met zijn houding tegen wat God zelf in zijn Woord zegt.

Juist voor wie voor Gods aangezicht met zijn geestelijke nood voor de dag komt, is het zo'n geweldige bemoediging dat de Bijbel laat zien dat er nu een Gids is. Allereerst een Gids met een hoofdletter. Voor Zijn heengaan heeft Jezus zijn discipelen en in hen de kerk van alle tijden en plaatsen beloofd: 'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid...' (Joh. 16:13)

Wie zich met zijn nood in het gebed tot deze Gids begeeft, zal merken dat hij niet verdwaalt, maar wegwijs gemaakt wordt.

Als een dwaas en dwaalziek mens wijsgemaakt tot zaligheid.

Daarbij wil ik graag onderstrepen dat deze Gids, met een hoofdletter, middelijk werkt. Het formulier om de dienaren van het Goddelijk Woord te bevestigen zegt. Dat God 'door een bijzondere genade' gebruik wil maken van de dienst van mensen. Dat zien we ook in Handelingen 8: 26-40. De Heilige Geest stuurt Filippus (8:29). De Geest is de Geest van de verhoogde Christus. Voor Zijn hemelvaart ging Christus zelf met zijn discipelen om. De ten hemel gevaren Christus heeft als Koning der kerk gaven gegeven. Daarom stuurt Hij geen engel naar deze kamerheer, maar een mens. Zo werkt Christus door Woord en Geest.

Dat is enerzijds soeverein. Hij zendt Zijn dienaren tot wie hij wil en wanneer Hij wil. Niemand beschikt over Hem, over Zijn Geest of over Zijn dienaren. Anderzijds werkt Hij in de middelijke weg. Dat behaagt Hem. We kunnen hier wel onderscheiden maar niet scheiden. Gods Gids (de Heilige Geest) werkt met en door Gods Gids (de Heilige Schrift). Dat bepaalt ons tenslotte bij de noodzaak van het gebed. Met elkaar en voor elkaar. In het openbaar en in de binnenkamer. In het bijzonder voor hen die bidden geleerd hebben, ligt hier een geweldige taak. Het stelt ons voor de vraag: gaan we biddend naar de kerk, naar de zondagsschool, naar de catechisatie, naar de vereniging, naar de club en vul het verder maar in.

De duivel zal op allerlei wijze proberen dat we het gebed nalaten, omdat hij wel weet dat God juist in die weg blinde ogen verlicht en gesloten harten opent. Laat het uw en jouw gebed zijn: ‘Heer ai, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend’. In die weg gaan de Schriften open, wordt in de nood Christus geopenbaard en reist een mens in beginsel zijn weg met blijdschap.

Ds. J. van Walsem

\*\*\*\*\*

*“Jezus, ik zwijg....  
Jezus, ik lach.....  
Jezus, ik twijfel....  
Jezus, ik kreeg.....  
Jezus, ik bid.....  
Jezus, ik klaag....  
Jezus, ik zing.....  
Jezus, U leeft!.....  
maar voor U ben ik open  
maar U ziet mijn verdriet  
maar U laat mij hopen  
al verdiende ik niet  
want bij U kan ik praten  
maar U prikt daar doorheen  
maar soms vallen er gaten  
ik ben nooit alleen”.*

Annelies Mossel – de Kievit





# Erediensten

---

## Zondag 3 januari

09.30	Ds. J. van den Os, Spijkenisse
15.00	Ds. J. van den Os, Spijkenisse
1 <sup>e</sup> collecte	Zending
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk

## Zondag 10 januari

09.30	Ds. D. van der Wal
15.00	Ds. D. van der Wal
1 <sup>e</sup> collecte	Kerkelijke Kassen (Onderlinge Bijstand & Advies)
2 <sup>e</sup> collecte	Diaconie

## Zondag 17 januari

09.30	Ds. D. van der Wal
15.00	Ds. D. van der Wal
1 <sup>e</sup> collecte	Kerkelijke Kassen (Evangelisatie)
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk

## Zondag 24 januari

09.30	Ds. D. van der Wal
15.00	Ds. D. van der Wal
1 <sup>e</sup> collecte	Kerkelijke Kassen (TUA)
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk

## Zondag 31 januari

09.30	Ds. D. van der Wal
15.00	Ds. D. van der Wal
1 <sup>e</sup> collecte	Kerkelijke Kassen (Diaconaat)
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk

## Zondag 7 februari Hulpverleningszondag

09.30	Ds. D. van der Wal
15.00	Ds. D. van der Wal
1 <sup>e</sup> collecte	Hulpverlening
2 <sup>e</sup> collecte	Kerk

De diensten worden, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn, alleen uitgezonden via [www.cgkaalten.nl](http://www.cgkaalten.nl)





## **Verhuizingen:**

- Timon Houwers is verhuisd van het ouderlijk huis aan de Vellegendijk naar Köstersweide 41, 7121 HH Aalten.
- Robert en Janna Houwers-den Tuinder zijn verhuisd van Köstersweide 41 naar Bulsinkkamp 9, 7122 TM Aalten.
- Per 23 januari 2021 hopen Berto en Aafke van Deelen met hun gezin te verhuizen naar Stationsstraat 23, 7122 AR Aalten.  
Alle overige gegevens blijven ongewijzigd.

## **Verjaardagen:**

07 januari: zr. F.C.D. Reesink-Tjooitink

12 januari: br. W.M. Westerveld

18 januari: zr. M.A.W. Westerveld

21 januari: br. A.H. Rots

24 januari: br. G.B. van 't Wout

02 februari: zr. L.A. Sosoian-Petoian

Alle jarigen een fijne dag toegewenst en de zegen van de Here voor uw nieuwe levensjaar.

## **De bloemen gingen namens de gemeente naar:**

06 december: br. Hans Logmans, na terugkeer uit het ziekenhuis

13 december: br. en zr. Johan en Jenny Wildenbeest als felicitatie voor hun 59-jarig huwelijk

20 december: br. Piet Langstraat als felicitatie voor zijn 84<sup>e</sup> verjaardag

25 december: de familie Ebadifard ter bemoediging en als teken van medeleven met de procedure voor hun asielaanvraag

27 december: zr. Hanna Pennings na thuiskomst uit het ziekenhuis



## Terugblikken & Vooruitzien

Op het moment dat u en jij dit nummer van Gemeenteklanken lezen hebben we 2020 achter ons gelaten en zijn we begonnen aan een nieuw jaar. Wat een jaar was het, onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurd is. Ik denk in de eerste plaats aan het coronavirus en de directe gevolgen daarvan. Mensen die zijn overleden of soms maanden later nog niet helemaal hersteld zijn. Maar ook de onvoorstelbaar grote inzet van alle mensen die werken in de zorg moet genoemd worden. Er is veel gevraagd en dat is helaas nog niet voorbij.

Ook als kerk werden we, net als iedereen, compleet overrompeld. Opeens moest alles anders. We hebben als kerk geprobeerd zo goed als het ging het gemeenteleven doorgang te laten vinden, dit alles binnen de richtlijnen en voorschriften die nogal eens veranderden. We hebben veel moeten aan- én afleren en dat ging niet altijd even soepel. Toch mogen we met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar. Er is ontzettend veel werk verzet door zeer velen om alles in goede banen te leiden. Vanaf deze kant ook mijn dank voor een ieder die zich zo heeft ingezet in het afgelopen jaar.

Ik denk in deze tijd ook vaak aan al die mensen die direct of direct getroffen zijn door de gevolgen van de maatregelen. Als je jouw bedrijf moest sluiten of soms maandenlang geen bezoek hebt kunnen ontvangen. Als je grote gebeurtenissen in je leven niet kon vieren met hen die je lief zijn. Er is veel verdriet. En toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo hebben we samen (digitaal) het kerstfeest gevierd met jong en oud. Het kinderkerstfeest was een groot succes en op 1<sup>e</sup> kerstdag hebben we 's morgens een compilatie gezien van zingende gemeenteleden.

Ondanks de afstand toch met elkaar samen de Heere grootmaken, mooi!

Op moment van schrijven ben ik druk bezig met het voorbereiden van de diensten op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Twee bijzondere diensten waarmee we als gemeente én persoonlijk samen met de Heere het oude jaar mogen afsluiten en het nieuwe jaar ingaan. Er is toch geen betere manier om van jaar te wisselen dan om dat samen met God te doen? Op de dienst op oudjaarsavond zullen we stilstaan bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Een zwaar moment, maar goed om te doen als gemeente. Terugkijkend en gevuld met herinneringen ons tot God te richten die troost en liefde kan en wil geven.

Ik hoop en bid dat u en jij ondanks alles met dankbaarheid mogen terugkijken op 2020. Niet zozeer omdat het allemaal zo goed of zo mooi is verlopen, maar dankbaar omdat God erbij was, is en dat Hij er ook in 2021 zal zijn. Ik wens u en jou vanaf deze plek een gezegend 2021 toe!

### **Danken en bidden**

We hebben als gemeente de afgelopen maand met en voor elkaar kunnen bidden en danken.

### **Gezondheid & ziekte**

Naast alle perikelen rondom het corona virus staan ook de 'gewone' zorgen niet stil. Zo werden Frank en Rina Madern opgeschrikt van het bericht dat er bij Frank darmkanker is vastgesteld. Wij hebben gebeden voor hen in deze onzekere tijd dat zij mogen merken dat zij gedragen worden door onze Hemelse Vader. Na een aantal onderzoeken werd duidelijk dat het, voor zover nu te overzien is, te behandelen is met chemokuren en een operatie.

We zijn samen met Frank en Rina dankbaar voor dit bericht want we beseffen dat het veel erger had kunnen zijn. In ons gebed hebben we God gevraagd om kracht en herstel.

Met Ruurd Kramer gaat het gelukkig de laatste tijd een stuk beter. Dankzij hulp ervaart hij minder pijn en heeft hij daardoor weer wat meer bewegingsvrijheid. Samen met hem hebben we hiervoor de Heere gedankt: Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is te doen, en onze broeder kan daarvan getuigen.

Zr. Struik is enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis nadat ze last kreeg van uitvalverschijnselen. Later bleek het om waarschijnlijk een licht herseninfarct te gaan. Ze mocht gelukkig snel weer naar huis en het gaat weer een stuk beter. Daar hebben we de Heere voor gedankt en gebeden voor de verdere weg.

Zr. Hanna Pennings mocht na een opname in het ziekenhuis ook weer thuiskomen. Samen met haar man en het gezin is ze de Heere dankbaar voor Zijn zorg en trouw. We hebben God daarvoor gedankt en gebeden voor kracht en ondersteuning.

In onze gebeden hebben we ook de naam van Joke Wikkerink genoemd. Voor velen van ons geen onbekende. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis met corona en het zag er ernstig uit. Gelukkig werden gebeden verhoord en gaf de Heere herstel en nieuwe krachten. Daar hebben we met elkaar God voor gedankt en gebeden voor haar, haar man Erik en het gezin.

## **Gemeente**

Het koor Testify vierde in de afgelopen periode het 45 jarige jubileum. Jammer dat dit niet gevierd kon worden op de manier zoals de leden het zelf misschien in gedachten hadden. Ondanks dat hebben we God gedankt voor Zijn trouw en ondersteuning zodat dit koor bestaat. Naast de dankbaarheid is het voor het koor vervelend dat zij vanaf maart al niet meer kunnen repeteren.

Het is een groot gemis als je de gaven en talenten van zang niet kunt gebruiken met elkaar om de Schepper groot te maken. We bidden met elkaar voor de leden van het koor om geduld en vertrouwen voor de toekomst.

In onze gebeden was er ook aandacht voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. We zijn dankbaar dat de Heere ons als kerken zo'n plaats geeft. Waar Hij jongeren en ouderen de ruimte en de mogelijkheden geeft om zich voor te bereiden op de dienst in Zijn koninkrijk, hoe en waar dat dan ook moge zijn.

Gebed was en is er voor de situatie van Ali, Zahra, Abbas en Erfan Ebadifard. Ze hebben een belangrijke rechtbankzitting gehad over hun verblijfstatus en zijn nu in afwachting van het oordeel. Ontzettend spannend en als gemeente willen we ook met elkaar bidden voor Gods kracht en nabijheid.

Dankzegging en voorbede was er voor br. Piet Langstraat. Hij mocht vieren dat hij 84 jaar is geworden. Een reden om de Heere te danken en dat hebben we ook gedaan. Maar er zijn ook wel de nodige zorgen en moeiten in het leven van onze broeder die hun tol eisen. Dat mochten we in ons gebed ook bij God neerleggen en Hem vragen om kracht en uitzicht.

We kregen als gemeente te horen dat broeder Kees van Egmond ontheffing heeft gevraagd en gekregen voor zijn ambt als ouderling. Het was voor Ada en hem geen eenvoudige weg om tot dit besluit te komen. We hebben God gebeden voor houvast en rust nu deze keuze gevallen is en we bidden hen van harte Gods rijke zegen toe. Dat zij zich gedragen mogen weten door onze Hemelse Vader. Voor de wijk waar br. Van Egmond ouderling was betekent dit wel een vacante periode.

Als kerkenraad proberen we dit zo goed mogelijk op te vangen tot er in het voorjaar verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers zijn.

### **Voor de wereld**

Wij hebben elkaar maar ook de mensen om ons heen in onze gebeden bij God mogen brengen. Zo was er in onze gebeden aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. We kwamen in een nieuwe lockdown terecht en we hebben gebeden voor al die mensen die hierdoor direct of indirect getroffen worden. Laten we ook als gemeente de daad bij het woord voegen en naar elkaar om (blijven) zien! Er zijn zoveel kleine gebaren mogelijk om te laten merken dat je de ander niet vergeten bent. En wat voor jou en mij een klein gebaar is kan grote vreugde en troost geven aan de ontvanger. We baden voor de mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Maar ook voor hen die door deze crisis dubbel getroffen worden. Mensen die vereenzamen omdat heel veel activiteiten gestopt zijn of ze geen bezoek meer krijgen.

Met vriendelijke groet,

Ds. D. van der Wal





# Van de kerkenraad

---

In de vorige gemeenteklanken schreven wij nog over allerlei plannen die we als kerkenraad hebben en hadden. We hebben gemerkt dat we zijn ingehaald door de tijd en dat we nu met elkaar midden in een lockdown zitten. Op die manier zijn we ook het nieuwe jaar 2021 begonnen. Een jaar waarin we ons opnieuw afvragen hoe dit jaar er uit gaat zien en wat er gaat gebeuren. Maar vooral een jaar waarin we weer opnieuw mogen leven van de genade die we ontvangen in Jezus Christus. Samen met onze Hemelse Vader, zijn we dit nieuwe jaar begonnen en gaan we dit jaar verder.

## **Terugblik Kerst en oud & nieuw**

Terugkijkend op de afgelopen tijd kijken we ondanks alles terug op mooie diensten rond Advent, kerst en oud & nieuw.

Het is mooi om te merken dat de organisatoren van het kinderkerstfeest en die van de dienst op tweede kerstdag, de diensten aan hebben kunnen passen zodat deze wel door konden gaan. We willen hen ook vanaf deze plek bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. Hierdoor hebben we ondanks alles toch een mooi kerstfeest mogen vieren waarin het Goede Nieuws mocht klinken!

## **Avondmaal**

In de Gemeenteklanken van december schreven we nog over plannen die we als kerkenraad hadden om binnenkort weer het Avondmaal te vieren met elkaar. U zult begrijpen dat we dit helaas weer uit moeten stellen. De plannen voor deze viering zijn wel klaar dus als de mogelijkheid er weer is om Avondmaal te kunnen vieren, dan kunnen we dit ook snel oppakken.

## **Ontheffing**

Op zondag 20 december heeft u gehoord dat broeder Kees van Egmond ontheffing heeft gekregen van zijn ambt als ouderling. Om verschillende redenen lukt het hem niet meer dit ambt uit te oefenen. Voor Kees en voor Ada is dit een ingrijpende beslissing geweest die na lang overwegen en bidden gemaakt is. Door deze ontheffing ontstaat er een vacature binnen de kerkenraad die we proberen op te vullen met de verkiezing in het voorjaar. Tot die tijd kunnen de leden uit de wijk van Kees en Roland, zich wenden tot Roland en tot Hans Lensink. Samen zal er dan gekeken worden op welke manier het één en ander dan opgepakt zal worden.

## **Verkiezingen**

Door het periodieke aftreden van broeder Harald Wildenbeest als diaken en de broeders Erwin Neerhof en Gert Jan Stegeman als ouderling, roept de kerkenraad u op om vanaf 10 januari namen in te leveren van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en diaken. Samen met de vrije plek die er ontstaan is door de verleende ontheffing aan Kees van Egmond, zijn er dus 3 ouderlingen en 1 diaken nodig.

Deze namen kunt u inleveren bij uw wijkteam of bij de scriba.

Als kerkenraad zullen wij in januari bekijken op welke manier wij de verkiezingen in februari kunnen gaan houden met de dan nog geldende coronamaatregelen.

Met broederlijke groet en namens de kerkenraad,  
Erwin Neerhof

## Zendingscommissie

Beste gemeenteleden,

Op zondag 7 februari hoopt ds. van 't Spijker voor te gaan in de ochtenddienst die zal beginnen om half 10.

Het zal tijdens de dienst gaan over het thema 'zending'.

Een ieder is van harte welkom om aanwezig te zijn in de kerkzaal (indien uitgenodigd) of mee te luisteren tijdens deze dienst, afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen.

Na de dienst zal dominee van 't Spijker (online) doorpraten over de zending met de jongeren van Samen Eén en Werkend Wacht Ik.

Als u niet tot deze jeugdclubs hoort, maar wel graag zou willen doorpraten over de dienst, bent u ook van harte welkom na de dienst.

We hopen op een goede en gezegende dienst!

### Zendingsnieuws Oktober /November.

Wij van de zendingscommissie krijgen iedere maand een nieuwsbrief, genaamd:

C.G.K .Zendingsnieuws, omdat het verschijnen van deze brief pas aan het eind van iedere maand is kunnen wij de nieuwtjes pas in de Gemeenteklanken plaatsen van de daar op volgende maand.

Wij hebben er voor gekozen, om iedere 2 maanden verslag te doen van de nieuwsbrieven.

Zo leest u soms wel wat ouder nieuws, maar wij willen het jullie niet onthouden.

In Oktober jongstleden waren er de volgende nieuws/aandachtspunten:

In memoriam: Prof. dr. Bert Floor, hij was 97 jaar.

Hij was werkzaam in Zuid Afrika , onder de Venda, docent voor zwarte predikanten in opleiding, Hoogleraar Nieuwe Testament.

Al werkte hij maar betrekkelijk kort als veldzending, hij bleef zijn leven lang betrokken bij dit werk.

De betrokkenheid bij de zending bleek wel toen hij na zijn emeritering nog 7 jaar les gaf op de Bijbelschool te Mareetsane en ook na die tijd bleef hij nog actief in de plaatselijke kerk en leidde hij nog een Bijbelkring ,in het verzorgingshuis waar hij met zijn vrouw woonde. Meer lezen klik op deze [link](#)

Wisseling van de wacht binnen het deputaatschap.

Ook het Deputaatschap moet door, voorzitter: ds. Hein Korving trad af en werd opgevolgd door ds. Arie van der Zwan.

Er zitten niet alleen dominees in de deputaatschappen, ook gewone broeders en zusters.

Br. René Hoogendoorn uit Ridderkerk nam afscheid en Zr. Ellen Hartog-van Halteren uit Bunschoten volgde hem op.

31 Oktober was er een gezamenlijk gebed voor de corona gevolgen: Kerken en Zendingsorganisaties in Indonesië en West Europa, ontmoeten elkaar in Eukumindo. Dit jaar kon dit niet fysiek i.v.m. de coronaregels, wereldwijd.

De vraag was, hoe kunnen we elkaar steunen, hier uit kwam een gezamenlijke online gebedsdienst.

Het gaat hierbij om kerken en zendingsorganisaties die banden hebben (gehad) met zending in Indonesië

Via deze [link](#) kunt u er meer over lezen.

Familie Kamphuis is werkzaam in Tanzania.

Aan het begin van de corona tijd werd het daar erg onrustig en gevaarlijk, zodoende werden ze door de Wycliffe organisatie terug gehaald naar Nederland. Nu het weer wat rustiger is geworden gaan ze weer terug, maar eerst houden ze een sponsorloop, om mee te kunnen betalen aan hun reis, dit was 7 november. Klik op deze [link](#) voor meer.

Dan nog het nieuws van November:

De nieuwe voorzitter stelt zich voor:

Ds. A van der Zwan, 48 jaar, sinds 2016 dominee in de kerk van Dordrecht Centrum, getrouwd, 5 kinderen van 9 tot 21 jaar. Hij had altijd al sterk de drang gehad naar de buitenlandse zending, maar nu dus voorzitter in Nederland. Hij heeft al in veel projecten en organisaties gediend, en weet zodoende al van veel dingen van de hoed en de rand.

Hij zegt: nu mag ik dan als voorzitter heel het werk van Zending deputaten helpen behartigen, in een team van broeders en zusters die allen flink betrokken zijn. Het zendingswerk dat we als CGK ondersteunen is, veelzijdig en uitgestrekt, van Thailand tot Tajmyr en van Indonesië tot Zuid Afrika, ook ons eigen Europa heeft de laatste jaren onze aandacht. Meer info, klik op deze [link](#).

In Botswana was Ds. Olebogile samen met een collega en onder leiding van een timmerman, zijn huis aan het opknappen, muren staan, kozijnen er in, alles klaar, morgen het dak er op.....

Maar toen een enorme bui, zoals dat in die landen kan gebeuren. Gelukkig bleef het huis staan en was er alleen wat waterschade, het dak kwam er weer op en alleen wat plafondplaten waren slecht geworden. De beelden zien?, klik dan op deze [link](#)

Getuigen:

Mika is net afgestudeerd taalwetenschapper, kan iedere baan met riant salaris krijgen, maar wat doet ze? Ze wil haar gaven inzetten in Zuid Oost Azië, om daar de mensen in hun eigen taal te vertellen van Jezus. Op 16 November kon ze na een quarantaine periode eindelijk met het vliegtuig naar Zuid Oost Azië. Laten we haar werk met gebed steunen. Meer lezen, klik op de [link](#).

Gods Geest gaat door de wereld, zet je hart er voor open en raak geïnspireerd. Hartelijke groet van de Zendingcommissie

# Vorming & Toerusting



**#daaromzijnwekerk**

## Waarom zijn we kerk?

Thuis op de bank of in de kerk op anderhalve meter van elkaar. De één vindt het fijn op afstand, de ander wil weer voluit 'Wat hou ik van Uw huis!' zingen. Toch zijn we samen gemeente van Christus. En natuurlijk willen we in navolging van Jezus van betekenis voor elkaar en onze omgeving zijn. Maar hoe doe je dat in deze tijd? Daar hebben we ook als Commissie Vorming en Toerusting over nagedacht. En zoekende naar het antwoord op die vraag vonden we het initiatief dat de GZB, HGJB en de IZB hebben genomen door de campagne #daaromzijnwekerk. Met als vraag: Hoe wakkeren we elkaar in de kerk aan om ook in deze kille tijd met God onze weg te gaan? Om samen met zoveel mogelijk kerken in Nederland opnieuw te ontdekken en ervaren wat de kern van gemeente-zijn is. Niet omdat we op alle vragen antwoorden hebben. Wel omdat we geloven dat de Geest ons helpt om samen inzicht te krijgen in de tijd. Dat Hij ons inspireert bij het zoeken naar nieuwe wegen van kerk-zijn en ons leert leven vanuit hoop! Dus: Laten we de komende tijd samen op zoek gaan!

De kern van de 'campagne' is:

- Inspiratie ontvangen om het over de kerk van kerk-zijn te hebben
- Met jongeren en ouderen ontdekken hoe we als kerk het Evangelie delen
- Elkaar ontmoeten en spreken op hartsniveau!

Doet u/doe jij mee?

- We ontmoeten elkaar online en voeren op die manier gesprekken met elkaar over het thema 'Waarom zijn we kerk?'

- Dat doen we op de startzondag (24 januari in plaats van 14 februari) en daarna om de week op vijf zondagavonden van 20.00 – 21.00 uur (7 feb./21 feb./7 mrt./21 mrt./28 mrt.).
- We komen bij elkaar in groepjes van 5-6 personen.
- We bekijken met elkaar een themavideo en bespreken daarna enkele gespreksvragen daarbij.
- De vragen die op de avonden gesteld worden zijn:
  1. Hoe groeien we in onderlinge liefde?
  2. Hoe laten we van ons horen?
  3. Hoe houden we elkaar vast?
  4. Hoe blijven we uitzien naar wat God doet?
  5. Hoe houden we het vuur brandend?

U/jij kunt zich opgeven voor deze avonden door een mail te sturen naar: [vormingtoerusting@cgkaalten.nl](mailto:vormingtoerusting@cgkaalten.nl). Of door te bellen of appen naar Ineke Neerhof: 06-12643247. **Graag voor 18 januari.**

Denkt u/Denk jij nu: dat zie ik niet zitten om online aan te sluiten? Laat dat dan geen belemmering zijn om u/je niet op te geven. We helpen graag bij de techniek en eventueel zorgen we dat er iemand bij u/jou komt om samen bij de ontmoetingen en gespreksavonden aan te sluiten. Geef uw/jouw vraag graag aan in de mail!

We hopen van harte dat u/jij meedoet om elkaar juist in deze tijd op te bouwen. Want ook daarom zijn we kerk!

Mocht u/jij nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief met uitnodiging, dan horen we het ook graag.

Met enthousiaste groet namens de Commissie Vorming en Toerusting,

Nettie Pennings, Corine Alvarado, Lineke Pennings,  
Lennart Siegers, Ds. D. van der Wal en Ineke Neerhof



## Hulpverleningszondag 7 februari 2021

Een jaar geleden keken we misschien nog vol vertrouwen vooruit. Naar ons inkomen, onze studie en de kerkelijke activiteiten. Voor velen had het iets vanzelfsprekends. En ineens was daar het coronavirus. Allerlei zekerheden vielen weg. Als gezin, als werkgever of werknemer en als gemeente moesten we weer vertrouwen vinden. En nog steeds kan dat vertrouwen wankelen. Voor de kleine koffieboeren in het noorden van Nicaragua is er veel onzeker, vooral hun inkomen. Ze leven met hun gezinnen vaak in extreme armoede. Hun apparatuur is verouderd en hun kennis beperkt. De christelijke organisatie PAC helpt hen met succes de productie te verbeteren en de grond duurzamer te verbouwen. Met deze hulp en opleiding krijgen de boeren weer vertrouwen voor de toekomst. NIC147 Steun arme koffieboeren ([www.cgk.nl/nic147](http://www.cgk.nl/nic147)) is een van de twee projecten die centraal staan op de hulpverleningszondag.

Met de corona uitbraak kwam ook in Nederland eenzaamheid dichterbij. Een afgesloten verzorgingshuis, raambezoek, quarantaine, begrippen die iets van eenzaamheid uitstralen. Voor sommige mensen was afstand ook voor die tijd heel normaal.



Bij hen kwam toen al niemand over de vloer. Zij zijn in veel relaties teleurgesteld. Soms worden ze nog wel omringd door mensen, maar ze delen hun problemen en zorgen niet (meer) met hen. In Amsterdam-Noord heerst veel eenzaamheid, vooral onder minima en migranten. De multiculturele gemeente Hoop voor Noord brengt buurtgenoten bij elkaar in een Luistergroep. Daar kunnen zij luisteren naar elkaars dagelijkse ervaringen en van elkaar leren. Hierdoor durven zij weer mensen te vertrouwen en (meer) te participeren in de samenleving.



Hoe mooi zou het zijn als we in navolging van Jezus hen die eenzaam zijn weer betrekken bij de gemeenschap. Zoals dit project NED126 Luistergroepen ([www.cgk.nl/ned126](http://www.cgk.nl/ned126)) doet.

Kijk op [www.cgk.nl/diaconale-projecten](http://www.cgk.nl/diaconale-projecten) welke projecten deputaten diaconaat - samen met u! - nog meer steunen, zodat mensen weer vertrouwen vinden.



Op de zondagschool, Samuel en Bijbeluur zal ook aandacht worden geschonken aan de hulpverleningszondag. De kinderen zullen een werkje krijgen.

Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie,  
José Houwers  
[diaconie@cgkaalten.nl](mailto:diaconie@cgkaalten.nl)

Wilt u geld overmaken naar de diaconie dan kan dat op bankrekeningnummer NL65 RABO 0380 2154 11 t.n.v. Diaconie CGK Aalten, met vermelding van het doel waarvoor u geeft.

## **Badeni-nieuws**

Broeders en zusters,

Het afgelopen jaar wat betreft onze contacten met het bejaardenhuis Badeni in het teken van “Hoe nu verder”.

We hebben u als gemeente op de hoogte gebracht van het feit dat we na een tijd van overwegen (samen met de diaconie) hebben besloten om eind 2020 als gemeente te stoppen met de sponsoring van het bejaardenhuis.

Het afgelopen jaar is er nog een beetje geld binnengekomen, maar dat is nu ook afgerond.

Eind van deze maand, begin volgende maand wordt het resterende bedrag dat voor Badeni is ingezameld overgemaakt naar het bejaardenhuis in Roemenië.

Als commissie zullen we het laatste geld vergezeld laten gaan met een begeleidend schrijven ten afscheid en in het jaarverslag van onze gemeente krijgt u dan een laatste overzicht.

Er zijn nog steeds mogelijkheden om het werk aldaar op persoonlijke titel te (blijven) ondersteunen.

Rest ons u en jullie hartelijk te bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook, die we mochten ontvangen om de mensen in Roemenië te ondersteunen.

We bidden u wijsheid toe in alle andere activiteiten die ondernomen worden om te delen van uw rijkdom.

Namens de “Badeni Commissie”

Sabine van Santen

Hans Lensink



# Woordwerk

---

## Inleiding

*In deze nieuwe rubriek willen we gaan kijken naar woorden en begrippen die je vaak in de kerk tegenkomt. Je hoort ze in een preek, je leest ze in je dagboekje of komt het tegen in een lied. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Vaak heb je wel een idee, maar om het nu precies uit te kunnen leggen, dat is best moeilijk. De komende maanden willen we een aantal van dat soort woorden en begrippen proberen kort uit te leggen. Heb je naar aanleiding van deze rubriek vragen? Of wil je zelf een suggestie doen? Laat het mij gerust weten!*

**Met broederlijke groet,**

**Ds. D. van der Wal**

## 3. Verbond (1)

Als er toch één begrip is dat “ons Gereformeerden” typeert is het wel het ‘verbond’. Maar wat is dat eigenlijk? Het kan best wel lastig zijn om dat begrip wat blijkbaar zo belangrijk is (anders zouden we het er niet zo vaak over hebben!) kort en krachtig samen te kunnen vatten. Er is zo ontzettend veel over te schrijven dat we in dit artikel lang niet alles kunnen behandelen. We beginnen daarom hier bij het begin van de Bijbelse lijn van het verbond en dit zal een opstap zijn voor een serie stukjes over dit onderwerp.

## Wat is het?

Het woord verbond zelf betekent heel eenvoudig een officiële verbintenis of overeenkomst die door twee (of meer) partijen

wordt aangegaan, en waaraan die partijen zich vanaf dat moment dienen te houden. Een verbond is bedoeld voor het welzijn van alle betrokkenen en het bevat naast verantwoordelijkheden ook bepaalde voordelen. Het is het bijzondere samenspel van beloften en verplichtingen. Al vanaf het begin van de mensheid sluit God vanuit Zijn kant een verbond met de mensen. Kort en krachtig samengevat: het Bijbelse verbond is een levende liefdesrelatie tussen God en zijn volk.

### **Adam en Eva**

Vanuit zijn grote liefde voor zijn kinderen sluit God onmiddellijk nadat Hij hen geschapen heeft, een verbond met hen. Hij (ver-)bindt Zich (vrijwillig!) aan hen door een aantal bijbehorende beloften te doen, waar ook duidelijke voorwaarden aan verbonden werden. Hij gaat daarmee een liefdesrelatie met de mens aan. Al Gods verdere handelen met de mensheid door de geschiedenis heen staat in het licht van deze liefdesrelatie die God met de mens heeft en wil blijven houden.

### **Noach**

Na de zondeval blijft God trouw aan zijn liefdesverbond en toont zijn genade aan Noach met wie Hij in de toekomst verder zal gaan. Opnieuw stapt God naar de mens toe om die liefdesband vast te houden. In Genesis 6:9 vinden we een belangrijke profielschets van een trouw verbondskind: 'Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.' Noach leefde dicht bij God in een nauwe verbondenheid met Hem. In het verbond leven we door geloof alleen, we laten in het openbaar de vruchten van het geloof zien en dit alles komt voort uit een hechte persoonlijke band met de Heer zelf. Dit is door alle eeuwen heen de profielschets van een echt verbondskind.

## **Abraham**

Al heeft de zondvloed veel veranderd in de wereld, het zondige karakter van de mens is hetzelfde gebleven. Gods liefdesverbond wordt opnieuw naar de achtergrond geduwd. Ditmaal door de torenbouw van Babel. Maar God grijpt in en zaait verwarring en verstrooiing onder de mensen. En opnieuw laat God de mens niet aan zijn lot over maar grijpt Hij in. Abraham is geen enthousiaste vrijwilliger, die erop uittrekt om uit eigen vrije wil en op grond van eigen initiatief de Heer te dienen; hij wordt door God geroepen en moet leren op God te vertrouwen. Opnieuw zien we hier dat God de eerste stap zet in het verbond.

## **Verbond snijden**

Met een beeldende ceremonie onderstreept God deze verbondssluiting. Je kunt daarover lezen in Genesis 15. In vers 18 staat er dat God een verbond sloot met Abraham. De Hebreeuwse grondtekst gebruikt het werkwoord 'snijden', dat verwijst naar de ceremonie die daar plaatsvindt tussen God en Abraham. De Heere had tegen Abraham gezegd dat hij een aantal dieren moest halen. Abraham slacht deze dieren en snijdt ze middendoor; beide twee helften van elk dier legt hij tegenover elkaar (alleen de vogels sneed hij niet door). Op deze manier ontstond er een 'straat van bloed'.

Het opmerkelijke hier is dat God alleen door deze straat van bloed heengaat. Vers 17: 'En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.' De Heere voltrok de ceremonie dus alleen. Normaal gesproken gingen beide bondgenoten tussen de stukken door en maakten ze zo samen een verbond (Jer. 34:18-19). Hier zien we nog een keer dat het verbond geen overeenkomst is tussen twee gelijkwaardige partijen die vrijwillig een verbintenis aangaan,

maar dat het slechts bestaat door de wil van God, door zijn soevereine genade. Hij alleen verzoent de zonden van zijn volk. Dit wordt in zijn volle rijkdom duidelijk op Golgota: het verbond bestaat dankzij het ene offer van Jezus Christus aan het kruis! Een voorafschaduwing hiervan vinden we in Genesis 15.

### **Eenzijdig of tweezijdig?**

We zien hierboven dat God steeds weer het initiatief neemt tot de verbondsluiting. God zet steeds weer de eerste stap in een mensenleven. En we zeggen dan wel eens: het verbond is eenzijdig in zijn ontstaan, maar tweezijdig in zijn voortbestaan. Dit betekent heel eenvoudig, dat God het initiatief tot het verbond heeft genomen en dat de mens het vervolgens heeft aangenomen en het is nagekomen. Kijk naar Israël. Ze kregen de status van Gods verbondsvolk, dat betekende dat Israël moest breken met de volken rondom en niet aan hun zondige praktijken mocht deelnemen. Deze afzondering was een maatregel om Gods heiligheid en de integriteit van Israël als Gods volk te bewaren.

De waarschuwing tegen verbondsbreuk is niet alleen van toepassing in de situatie van het oude verbond. In de brief aan de Hebreëën, waar gesproken wordt over de meerdere glorie van het nieuwe verbond, wordt herinnerd aan de minachting van Ezau voor Gods liefde als voorbeeld voor gelovigen onder het Nieuwe Testament. We vinden deze waarschuwing in Hebreëën 12:16-17. Ezau liet het verbond, de liefdevolle relatie met God, los en daarmee ook de rijke zegen die daarin opgesloten zit.

Een vervolg krijgt de geschiedenis van Gods verbond met de nakomelingen van Abraham met de verbondssluiting op Horeb. Daarover hoop ik een volgende keer te schrijven.



## Seniorenmiddag

Zo aan het begin van het nieuwe jaar 2021 willen we u allen een gezegend nieuwjaar toewensen! In de maand december hebben we als werkgroepleden, bij alle 75 + leden van onze gemeente een bloemengroet gebracht in de vorm van een amaryllisbol in een weckfles of bloempot. En als het goed is, zit daar nu al enige groei in en kunt u allen hopelijk gaan genieten van een prachtige bloem!

Omdat we op dit moment nog in een volledige lockdown zitten wat betreft het coronavirus, kunnen we nog niets melden over een hoe of waar voor een evt. seniorenmiddag. We moeten door omdat het niet anders kan en het van ons gevraagd wordt, het is ook goed om de RIVM maatregelen aan te houden voor jezelf en die ander waar je verantwoording voor draagt. We missen we elkaar in de kerk en met andere kerkelijke activiteiten, het samenzijn zonder afstand, het spontane, die arm om je heen als troost of met het hele gezin in één kamer zijn. Alles is anders.

Maar zonder afstand mogen we geloven en vertrouwen dat God het is die ons kracht geeft en vasthoudt in deze periode. Hij geeft ons kracht om door te gaan en naar elkaar te blijven omzien, hoop op de toekomst, Licht in de duisternis en een lichtje voor elkaar. En zodra er weer iets mogelijk zal zijn, dan hoort u dat zeker van ons!

Een hartelijke groet namens alle werkgroepleden:

Anita, José, Henriëtte, Gretha en Reinie



## Nieuwjaarsgedicht

Wat staat ons in het nieuwe jaar  
aan lief en leed te wachten?  
We weten 't niet. We mogen Hem  
Die spoedig komt, verwachten.  
Al is het donker om ons heen  
en dreigen er gevaren,  
Eén is er Die ons altijd trouw  
in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar  
aan moeite ons zal treffen.  
God geve dat wij elke dag  
ons hart tot Hem verheffen.  
Dan weten wij: Hij zal ons steeds  
met liefde en trouw omringen.  
Heer, geef ons toch een dankbaar hart  
voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard'  
de toekomst zal onthullen.  
We weten wél dat U aan ons  
volkomen zult vervullen  
wat U beloofd hebt in Uw Woord.  
O, laat ons daarop bouwen,  
opdat wij in dit nieuwe jaar  
alléén op U vertrouwen.

*G. Fidder*



## Verjaardagsfonds

Het is weer tijd voor de tweemaandelijke update.

Deze bedragen mochten we ontvangen, via envelopjes, collectezak of bankrekening kerk onder vermelding van Verjaardagsfonds.

Maand	via bank	via zakjes, incl. bonnen
oktober	€ 60,00	€ 5,00
november	€ 105,00	€ 62,00
Totaal	€ 165,00	€ 67,00

De verjaardagskaarten zijn ook een fijne manier/herinnering om te weten dat er aan u/jou gedacht wordt en we je niet vergeten zijn.

Vooraf ook in deze vreemde tijd.

Zo houden we ook contact met elkaar.

Hartelijk dank voor jullie fijne bijdrage, waarmee we via deze goede doelen anderen weer kunnen helpen.

We wensen jullie allemaal gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuw Jaar.

Een warme coronagroet, blijf gezond en houd contact met elkaar.

Ina Willemsen en Ria Zandman.

## **TUA in lockdown**

In verband met de afgekondigde lockdown is de TUA komende weken gesloten. Colleges, tentamens en vergaderingen vinden online plaats.

Op 17 december 2020 zou N.C. (Cees-Jan) Smits MA promoveren op zijn proefschrift *Plaatsbereiding. Verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jüngel*. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is de promotie uitgesteld.

## **Pastoraat tijdens een epidemie**

De coronacrisis maakt ons pijnlijk duidelijk dat epidemieën en pandemieën ook in de westerse wereld geen verleden tijd zijn. Juist in deze onzekere tijd ontvangen wij onderwijs, correctie en troost uit de Schrift, maar ook uit geschriften uit het verleden, waaronder de puriteinse en piëtistische traditie.



Leren van puriteinen en andere vromen, dat is één van de doelen het onlangs opgerichte Onderzoekscentrum voor puritanisme en vroomheid (ReCePP).

In dat kader is nu een eerste artikel verschenen, een bijdrage van drs. ing. H. Koopman over *Pastoraat tijdens de pest in Groningen rond 1650*.

Deze is te lezen op <https://puritanismblog.wordpress.com/blog/>

## **Hoge waarderingen voor onderwijs aan de TUA**

Weekblad Elsevier heeft in een vergelijkend onderzoek het Nederlands hoger en wetenschappelijk onderwijs onder de loep genomen. De TUA-bachelor en -master eindigden daarbij allebei op de eerste plaats in de categorie 'theologie'.

Elsevier keek met name naar de tevredenheid van de studenten.

Het percentage tevreden tot zeer tevreden TUA-studenten is voor de bachelor 93%. Dit betreft een gemiddelde. Over de docenten is 100% van de bachelor-studenten tevreden tot zeer tevreden.

Ook de masteropleiding scoort hoog in het oordeel van de studenten: 100% van de masterstudenten op de TUA is tevreden tot zeer tevreden over zowel de inrichting van de opleiding als over de toetsing. 98% van hen is tevreden tot zeer tevreden over de docenten en de organisatie en communicatie.

Omdat de opleidingen aan de TUA minstens drie jaar bij de top horen, kregen ze van Elsevier allebei een gouden medaille toegekend.

Het positieve oordeel over het onderwijs aan de TUA wordt gedeeld door de redactie van de Keuzegids Universiteiten 2021, een consumentengids voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. De Keuzegids biedt een kennismaking met verschillende opleidingen en vergelijkt deze onderling op basis van kwaliteit. In deze gids kreeg de Apeldoornse universiteit met een beoordeling van 81 punten voor het negende jaar op rij het predicaat 'topopleiding'. De Keuzegids oordeelt met name zeer positief over het studieprogramma, de toetsing, de docenten en de haalbaarheid van de studie. Ook de wetenschappelijke vorming, praktijkgerichtheid en de faciliteiten aan de TUA scoren goed.

## Een imam en predikant te gast

De studenten die de module Godsdienstwetenschap volgen, ontvingen vorige week twee gasten in hun college: ds. Peter Visser en imam Mustapha Benchikhi.

Naar aanleiding van de vraag 'waar loop je tegenaan in de multireligieuze samenleving?' gaven zij aan dat dit vooral vormen van secularisme zijn en een 'werelds' denken in plaats van aandacht voor het religieuze, en dat ook de vraag naar wat waarheid is daarbij een rol speelt.

Ds. Visser gaat hiermee om door present te zijn en mensen erop te wijzen dat God ook aan de deur van hun hart klopt.

Imam Benchiki wil dienstbaar zijn, en doet dat door jonge mensen in de Koran te onderwijzen. Deze uitgangspunten leverden een boeiend gesprek op.

Daarna kwam het thema 'vrede' aan de orde: wat is vrede volgens de Bijbel en volgens de Koran? Daar liepen de meningen uiteen: volgens de islam haalt een mens vooral vrede uit de onderwerping aan God en uit het geloof. Ds. Visser verwees naar Joh. 14: 27 en benadrukte dat vrede, als volkomen harmonie met God en met elkaar, van Jezus Christus komt door Zijn verlossingswerk. Uit het daaropvolgende gesprek werd duidelijk dat vrede raakt aan verschillende theologische begrippen (zonde, genade, verzoening, rechtvaardiging etc.) en dat het daarom belangrijk is goede kennis van de theologie te hebben.

Men was niet zomaar uitgepraat en - gedacht over deze en andere punten.



## Religienet gelanceerd

Begin november 2020 is Religienet gelanceerd. Op deze website zijn de Nederlandse theologische opleidingen en onderzoekers verzameld, waaronder natuurlijk de opleidingen en wetenschappers van de TUA.

Van harte welkom om een kijkje te nemen op [http://religienet.nl/!](http://religienet.nl/)

## Nieuwe uitgaven in de webshop

In de serie Apeldoornse Studies is het 77e deel verschenen: *Jeremia, profeet van oordeel en hoop*.

Het boek Jeremia is het grootste van de profetische boeken in het Oude Testament.

Het bevat een boodschap van vlammend oordeel over Juda en Jeruzalem, en tegelijk signalen van een hoopvolle toekomst. In geen ander boek wordt zoveel gesproken over afval en kwaad, over verraden liefde en komende verwoesting.

Hier dwars doorheen openen sommige teksten het zicht op het hart van de God van Israël, die ondanks alles het werk van Zijn handen niet laat varen.

Sinds lange tijd kent de TUA een traditie van Jeremia-onderzoek. Het Bijbelboek krijgt, behalve in wetenschappelijke publicaties, ook in het onderwijs de nodige aandacht. De afgelopen jaren koos een aantal studenten met specialisatie Oude Testament een tekst of thema uit Jeremia om daarover een masterscriptie te schrijven. Voor deze Apeldoornse Studie hebben zij dit werkstuk omgevormd tot een leesbaar artikel. De lezer krijgt in deze bundel een goede indruk van de manier waarop aan de TUA - al luisterend naar de Schriften - geleerd en gestudeerd wordt.

Voor 9,95 euro is het boek te bestellen in de webshop.





Een tweede vermeldenswaardige uitgave is vrucht van de in november georganiseerde Week van de Vroege Kerk plaats: door prof. dr. M.A. van Willigen samengestelde bundel *Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk*. Het boek heeft de vorm van een dwarsligger en kan worden besteld via de webshop of in de boekhandel.

### **Uitslagen admmissie-examens**

In de afgelopen maanden zijn via admmissie-examens toegelaten tot de studie voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken: L. (Leonard) van 't Wout, G.B. (Gerben) Glasbergen, G.H. (Rogier) van Veen en P.C. (Peder) van Vugt.

### **Geslaagden masterexamens**

De masterexamens konden digitaal doorgang vinden.

Op 16 december zijn geslaagd

- J.R. (Sjors) Bulten. Zijn scriptie had als titel *'Helder spreken over de hel. Een exegetisch onderzoek naar de eigenheid en samenhang van de termen gehenna, buitenste duisternis, hades en eeuwige straf in het Mattheüsevangelie'*.

- W.J. (Willem Jan) van de Velde. De titel van zijn scriptie was *'Helder preken over de hel. Een onderzoek naar de wijze waarop er over de hel gesproken wordt in christelijke gereformeerde preken en welke homiletische kaders de Schrift hierbij wijst'*.

Beiden zijn inmiddels beroepbaar gesteld binnen de Chr. Geref. Kerken en Sjors heeft inmiddels al een beroep ontvangen, evenals de eerder in het afgelopen kwartaal beroepbaar gestelde S.M. (Spencer) Buth, P.A. (Sander) Kok, A.S. (Aart-Jan) de Jong die naar Enschede-West gaat en D.J. (Daan) van Vliet die een beroep naar Nieuw-Vennep heeft aangenomen.

## **Decembern timer TUA Connect verschenen**

Begin december maand ontvingen CGK-leden en andere relaties van de TUA het december-nummer van *TUA Connect*, een themanummer over de TUA-bibliotheek. Behalve over de bibliotheek kunt u in dit nummer o.a. lezen over de deeltijdmaster 'Herbronning Gereformeerde Theologie' die Deo Volente in september 2021 van start gaat, de benoeming van twee nieuwe medewerkers, de stage-ervaring die Gerben Glasbergen opdeed, en interviews met oud-studenten ds. D. Dunsbergen en Pieter Dirk Dekker, die nu werkt als Lobby & Advocacy Officer is bij stichting Red een Kind. Hebt u nog geen gratis abonnement? Geef u dan op via [connect@tua.nl](mailto:connect@tua.nl)

## **Wilt u de school der kerken steunen met een gift en in gebed?**

We kijken terug op een jaar dat gestempeld werd door de coronacrisis. ***De crisis heeft voor de TUA ook in financieel opzicht de nodige gevolgen gehad.*** Daarom vraag ik u vrijmoedig om uw financiële steun. Met uw bijdrage helpt u betrouwbaar theologisch onderwijs en onderzoek ook in de komende jaren mogelijk te maken. Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer **NL64 INGB 000 5463 945 t.n.v. Theologische Universiteit Apeldoorn**. Daarnaast blijft onophoudelijk gebed van wezenlijk belang. Bidt u mee?

*Wim Mak*

## **Ingezonden, maar niet integraal gepubliceerd**

- Hart van Homo's Nieuwsbrief. de organisatie die gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God en die van daaruit homoseksuele jongeren stimuleert om op een overwogen wijze met hun geaardheid om te gaan; ze hebben hart voor homo's, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.

Zie [www.hartvanhomos.nl](http://www.hartvanhomos.nl)



## **Potten verkoop**

Al heel wat jaren worden er b-keus bloempotten verkocht in de Molenshuur. Dit gebeurt altijd op de eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 -11.00 uur. Truus Klein Wolterink heeft dit al heel veel jaren gedaan met hulp van verschillende mensen uit onze gemeente en de laatste jaren deden Truus en ik het samen.

Ook Henk Klein Wolterink had zijn aandeel hier in, hij was er altijd bij als de potten opgehaald konden worden en reed dan met de aanhangwagen. Truus (en Henk) hebben aangegeven dat ze deze activiteit graag over zouden geven aan de 'wat' jongere mensen. Marian Pennings-Vonk en Joanne te Lindert- Heijink hebben we bereid gevonden om vanaf januari mee te werken bij de pottenverkoop. En daar zijn we blij mee! Truus en Henk willen we heel hartelijk bedanken voor het vele, vele werk dat zij hier voor gedaan hebben!!

Het afgelopen jaar hebben we heel erg veel bloempotten verkocht, meer dan in andere jaren en ik kan u dan ook dankbaar mededelen dat het **3006 euro** heeft opgebracht in het afgelopen jaar!

Wij hebben met dit geld veel verschillende goede doelen kunnen steunen. In december jl. hebben we ook 300 euro aan de kerk overgemaakt. De goede doelen worden veelal genoemd in de Aalten Vooruit, waarin wij kosteloos, elke maand een advertentie mogen plaatsen.

Er komen heel veel mensen op de verkoop af, maar we missen wel eens onze eigen kerkmensen. Wij willen het daarom nog eens onder uw aandacht brengen!

### **Pottenverkoop**

**Wanneer: elke 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand**

**(als het anders is, wordt dat vermeld in de Aalten Vooruit)**

**Tijd: 10.00-11.00 uur      Waar: in de Molenshuur**

Dus hopelijk eens tot ziens in de Molenshuur!

Reinie Houwers-Abrahams

## **DORCAS**

De Dorcas actie kon dit jaar niet op de gebruikelijke manier gehouden worden, maar er is toch online veel geld ingezameld!

Door onze gemeente: dankdag collecte 851,50 euro

online collecte bus ruim 1100 euro

Totaal bedrag van de Dorcas actie is: 853.381,05 euro

Heel hartelijk bedankt, namens Dorcas,

de allerarmsten konden op deze manier toch nog een voedselpakket in ontvangst nemen.

Dorcas werkgroep Aalten, Marian Holtman

## **‘Liefde leren’**

*LCJ organiseert D.V. 13 februari 2021 ‘Kruispuntconferentie Huwelijk’  
in Meerkerk*

**En dan sta je op een belangrijk kruispunt in je leven. Je hebt trouwplannen of hebt onlangs ‘ja’ tegen elkaar gezegd. Maar wat moet je eigenlijk weten? Hoe ga je om met communicatieverschillen, de beleving van seksualiteit in je relatie en verschillende emoties? Wat is de Bijbelse basis van het huwelijk? Op zaterdag 13 februari 2021 houdt het LCJ hierover een speciale *Kruispuntconferentie Huwelijk* in Meerkerk.**

Op sociale media is veel ‘liefdespropaganda’. Vloggers en Instagrammers laten zien hoe de perfecte liefde eruitziet. Suikerzoete bijschriften bij nog zoetere foto’s. De populairste hashtag op Instagram is nog altijd #love. Maar er zit zoveel meer achter die plaatjes, liefde is een werkwoord!

Voor elk stel is de huwelijksconferentie een gezellige, interactieve dag om je relatie te verstevigen en te verdiepen en natuurlijk ook om van elkaar te genieten. Onder leiding van een aantal professionele interkerkelijke sprekers denken we met elkaar na over diverse onderwerpen die rondom het huwelijk spelen. Dit gebeurt op een interactieve manier, door middel van een lezing, workshops en persoonlijke, gevarieerde opdrachten en leuke testjes. Er is alle ruimte voor de bespreking van vragen die er kunnen leven.

### **Versteviging van je relatie**

“De *Kruispuntconferentie Huwelijk* heeft onze relatie verstevigd. We hebben elkaar nog beter leren kennen en onderwerpen die we moei-

lijk vonden om te bespreken, bespreekbaar gemaakt. Ook het perspectief waarin deze conferentie werd gegeven, gaf de extra dimensie hoe we God in onze relatie en ons huwelijk kunnen eren. We vonden het allebei een geweldige dag,” aldus een van de deelnemers. Sinds de start van deze conferentie hebben honderden deelnemers de *Kruispuntconferentie Huwelijk* bezocht. De deelnemers trekken één dag intensief met elkaar op waardoor er aan het einde van de dag veel vertrouwen en openheid is. Kom ook naar deze conferentie voor een prachtige dag met elkaar!

### **Opgeven**

Denk je na over trouwen of ben je nog niet zo lang getrouwd, schrijf je dan vandaag nog in via: <https://www.kruispuntconferenties.nl/huwelijk/>. Behoor je zelf niet tot de doelgroep, maar ken je wel jonge stellen in je gemeente of vriendenkring, attendeer ze dan op deze conferentie.

Wanneer: 13 februari 2021

Waar: Tolstraat 47, Meerkerk (CGK)

Prijs: €85,- per stel (€80,- als beiden studeren)

Opgave: <https://www.kruispuntconferenties.nl/huwelijk/>

*N.B.: We zijn ons ervan bewust dat vanwege de corona maatregelen het nog onzeker is wat in februari wel of niet mogelijk is. We houden bij de organisatie van dit event hier rekening mee.*

---

Voor meer informatie over de *Kruispuntconferentie Huwelijk* kun je contact opnemen met:

Marieke Griffioen – de Vries (Senior Jeugdwerkadviseur LCJ)

E-mail: [magriffioen@lcj.nl](mailto:magriffioen@lcj.nl)

Telefoon: +31 6 52 58 38 77

Inter-kerkelijke themadag

30+

2 oktober

26 - 29 maart

5 - 8 november

+16

Bijbelstudie-conferentie

10 - 13 december

+23

# Onze activiteiten in 2021

belijdenis

19 juni | Meerkerk

Kruispunt-conferentie

huwelijk

13 februari | Meerkerk

24 april | Urk

29 mei | Noordeloos

-12

Kinder- en jeugdappel

-16

17 april | Nijkerk

+16

30 oktober | Nijkerk

Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Voor alle genoemde data geldt D.V.

De actuele informatie vind je op [www.lcj.nl/agenda](http://www.lcj.nl/agenda)

Voor alle activiteiten is een plan B - kinder- & jeugdwerk heeft onze aandacht.

## Een Wegwijzerkamp iets voor jou?

Wil je mee met een van de supergave Wegwijzerkampen? Ook deze zomer worden er weer kampen gehouden voor kinderen, tieners en jongeren! Naast deelnemers met een kerkelijke achtergrond, zijn er in ieder kamp ook een aantal plekken voor vluchtelingen en kinderen/tieners die vanuit missionaire activiteiten aangemeld worden. Dit biedt een unieke combinatie van geloofsverdieping en het leren omgaan met kinderen en jongeren uit andere culturen.

Elke dag wordt begonnen met stille tijd en in de week wordt verschillende keren een Bijbels uur gehouden. Verder zit de week boordevol activiteiten: een frisse duik in het zwembad, een overlevingstocht, een sportcompetitie, een bonte avond en veel meer! Ieder jaar gaat er een groep enthousiaste leiding mee om de kampweek te organiseren. De tienerkampen vinden plaats in een mooie kampeerboerderij in het Gelderse Ermelo. De kinderkampen worden gehouden op een geweldig kampeerterrein in Zelhem. En het jongerenkamp gaat zelfs naar een prachtige kampeerboerderij in het Franse Rouvrois-Sur-Meuse.

## Kampen 2021

### Kinderkampen

Kinderkamp 1	17-07 – 24-07
8 t/m 12 jaar	
Kinderkamp 2	24-07 – 31-07
8 t/m 12 jaar	
Kinderkamp 3	31-07 – 07-08
8 t/m 12 jaar	
Kinderkamp 4	07-08 – 14-08
8 t/m 12 jaar	
Kinderkamp 5	14-08 – 21-08
	8 t/m 12 jaar



**WEGWIJZERKAMPEN**

*de juiste richting*

## Tienerkampen

Tienerkamp 1	17-07 – 24-07	12 t/m 16 jaar
Tienerkamp 2	24-07 – 31-07	12 t/m 16 jaar

## Jongerenkamp

Jongerenkamp	17-07 – 24-07	16 jaar en ouder
--------------	---------------	------------------

## Enthousiasme gezocht

We zoeken natuurlijk ook medewerkers voor de kinder- en tienerkampen. Kun je goed omgaan met kinderen of met tieners en heb je een levend geloof in Jezus Christus? Kom dan ons team versterken deze zomer! Aanmelden kan via [www.wegwijzerkampen.nl](http://www.wegwijzerkampen.nl)

## Meer informatie?

Zie voor meer informatie onze website:

[www.wegwijzerkampen.nl](http://www.wegwijzerkampen.nl)

of mail naar

[info@wegwijzerkampen.nl](mailto:info@wegwijzerkampen.nl)

**WEGWIJZERKAMPEN**  
*de juiste richting!*

**WIL JE MEE MET  
ÉÉN VAN DE SUPERGAVE  
WEGWIJZERKAMPEN?**

▶ Check snel onze kampdata van 2021

**KAMPEN  
2021**

AANMELDEN: [WWW.WEGWIJZERKAMPEN.NL](http://WWW.WEGWIJZERKAMPEN.NL)

*Vrienden, Gezelligheid  
en Geloof!*

# Dankbetuigingen

---



Onze hartelijke dank voor het gebed, het medeleven en de bloemen van de kerk. Wij gaan weer verder met de bede en verwachting: 'Wat de toekomst brengen moge ons geleidt des Heren hand, moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land'.

We wensen u en jullie een gezegend Nieuwjaar.

Met een hartelijke groet,  
Lien en Wim Westerveld

---

Beste broeders en zusters,

We hopen dat u gezegende Kerstdagen hebt gehad! En we wensen u allemaal een gezegend Nieuwjaar toe.

We hopen dat we spoedig weer naar de kerk mogen. Tevens willen we u allemaal bedanken voor het meeleven met de ziekenhuisopname van Hanna. Het was wel schrikken, maar gelukkig heeft de Here ons bewaard en gaat het nu al beter. Daar zijn we erg dankbaar voor. En voor het feit dat we nog samen mogen zijn! En dan kwamen daar ook op de laatste zondag van het jaar de bloemen uit de kerk bij. Hartelijk dank daarvoor!

Groeten van Albert en Hanna Pennings

---



Beste gemeenteleden.

Op 22 november mocht ik de leeftijd van 89 jaar bereiken, daar ben ik de Here dankbaar voor.

Veel felicitaties mocht ik ontvangen via kaartjes, telefoontjes, de bloemen van de kerk en bezoeken van kinderen en kleinkinderen die om de beurt kwamen, verspreid over meerdere dagen.

Ook voor de kerstgroeten en nieuwjaarsgroeten wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken.

Hierbij wens ik jullie allemaal een gezegend 2021 toe.

Met hartelijke groet,  
R. Grevers-Westerveld.

---

Beste mensen,

We willen jullie allen heel hartelijk danken voor alle attenties kaarten en telefoontjes met Kerst en Nieuwjaar.

We wensen jullie ook allen Gods liefde en zegen toe voor het nieuwe jaar 2021.

Vr.gr.Theo & Annie Pennings.

## **Week van gebed – Blijf in Mijn liefde**

In de week van 17 tot en met 24 januari hopen we de week van gebed te houden.

Dit initiatief wordt mede georganiseerd door het Aaltense beraad van kerken en ook wij als gemeente doen daar al vele jaren aan mee. In de huidige omstandigheden hebben we gezocht naar een manier waarop we als gemeente kunnen meedoen met de themaweek. De gemeenteleden die een papieren versie van Gemeenteklanken ontvangen zullen ook het voorbereidingsboekje ontvangen bij de januari editie. Van Missie Nederland hebben we toestemming gekregen om een deel van het boekje af te drukken in Gemeenteklanken, de digitale lezers kunnen dus in die week gebruik maken van de Gemeenteklanken digitale versie.

Ds. van der Wal zal op zondagmiddag 17 januari aandacht schenken aan de gebedsweek en het thema: - Blijf in Mijn Liefde en je zult veel vrucht dragen. (Johannes 15 vers 5 - 9.)

Het boekje start elke dag met het lezen van een bijbel gedeelte, een korte overdenking, een gebed met daarin ook aangereikt diverse gebedspunten.

Er zijn wat extra boekjes besteld maar deze kunnen door de lockdown niet via de kerkgang verspreid worden. Mocht u toch liever een papieren versie willen hebben neem dan even contact met mij op.

In de week voorafgaande aan de themaweek zal ik de boekjes die nog over zijn verspreiden binnen de gemeente maar zal niet iedereen kunnen worden voorzien.

Wens u en jou een goede week van gebed toe.

HenK LensinK , 0543 479361



## Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen

**#blijfinmijnliefde.** Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed gebeurt.

Week van gebed voor eenheid | #blijfinmijnliefde

# 17 januari

## Geroepen door God

'Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie' (Johannes 15 vers 16a)

Dag 1



### Lezen

Genesis 12 vers 1-4, Johannes 1 vers 35-51

De reis begint met een ontmoeting tussen God en mens, Schepper en schepsel, eeuwigheid en tijd. God zei tegen Abram: 'Ga naar het land dat Ik je zal wijzen.' Hij roept ook ons op om het vertrouwde te verlaten en om te worden zoals God ons ten diepste heeft gemaakt. Onderweg worden we steeds meer onszelf, mensen die Gods evenbeeld zijn. Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, burens en de samenleving.

Gods liefde zoekt ons. In Jezus werd God mens. In Jezus leren we God, onze Vader kennen. Zonder dat wij ons ervan bewust waren, heeft God ons uitgekozen om zijn kinderen te worden en ons een plaats aan zijn hart te geven. Dat is het wonderlijke begin van onze relatie met God. Op verschillende manieren horen mensen Gods roepstem, steeds opnieuw. Ze gaan, geraakt door zijn liefde, de weg van herschepping en geloof. Ze antwoorden met hun liefde op Gods liefde, steeds opnieuw.



### Gebed

Jezus Christus,

U zoekt ons en biedt ons uw vriendschap aan.

U leidt ons steeds meer naar een leven zoals U dat hebt bedoeld.

Leer ons vol vertrouwen te geloven

en antwoord te geven op uw oproep,

leer ons als nieuwe mensen te leven

en getuigen te worden van uw tederheid voor de wereld.



### Bid ook voor...

→ Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.

→ Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods liefde op een andere plek.

# 18 januari

## Verborgen groeien

'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie' (Johannes 15 vers 4a)

Dag 2



### Lezen

Efeziërs 3 vers 14-21, Lucas 2 vers 41-52

Door de ontmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij in ons blijft. Dan rijpt de vrucht. Jezus was mens als wij. Hij groeide op en werd volwassen. Hij werd opgevoed in het Joodse geloof, onopvallend in Nazaret. Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van haar Zoon. Ze koesterde dat alles in haar hart. Zo omarmde ze, steeds meer, het mysterie van Jezus. Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte van Gods liefde te peilen, waarmee Hij in ons blijft en wij in hem. Zonder dat wij doorgronden hoe, laat de Geest Christus in ons hart wonen. Van binnen worden wij krachtig door te bidden, te luisteren naar Gods Woord en dat te delen met anderen. We groeien in geloof door in praktijk te brengen wat wij daaruit leren.



### Gebed

Heilige Geest,  
laat ons Christus in ons hart ontvangen  
en koesteren als het geheim van Gods liefde.  
Voed en verrijk ons gebed.  
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.  
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,  
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.



### Bid ook voor...

- Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
- Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.



# 19 januari

## Eén lichaam vormen

'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad' (naar Johannes 15 vers 12)

Dag 3



### Lezen

Kolossenzen 3 vers 12-17, Johannes 13 vers 1-15, 34-35

De avond voordat Jezus Christus stierf, knielde Hij neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij wist dat samenleven moeilijk is en kende het belang van het elkaar vergeven en dienen. 'Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen', zei Jezus tegen Petrus. Petrus ontving de dienende Jezus en zijn voeten werden gewassen. De nederigheid en zachtmoedigheid van Christus raakte hem. Later zou hij Jezus' voorbeeld navolgen en de gemeenschap van gelovigen in de vroege kerk dienen. Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen, zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen christelijke gemeenschappen één lichaam zijn. Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie, en lopen relaties stuk. Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden.



### Gebed

God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus en door onze broeders en zusters.

Open onze harten,

zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.

Schenk ons samen als één lichaam te leven,

zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.

Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.



### Bid ook voor...

- Voor uw geloofsgemeenschap, dat u elkaar en anderen mag dienen, zoals ook Jezus dat deed.
- Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.



# 20 januari

## Samen bidden

'Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden.' (naar Johannes 15 vers 15)

Dag 4



### Lezen

Romeinen 8 vers 26–27, Lucas 11 vers 1–4

God verlangt naar een relatie met ons, zoals Hij Adam zocht in de hof. Hij vroeg: 'Waar ben je?' In Christus kwam God ons tegemoet. Jezus leefde biddend, intiem verbonden met de Vader. Hij sloot vriendschappen met zijn leerlingen en allen die Hij ontmoette. Hij liet hen kennismaken met zijn dierbaarste bezit: de liefdesrelatie met zijn Vader, die onze Vader is. Jezus en zijn leerlingen waren geworteld in de Joodse traditie en zongen samen psalmen. Op andere momenten trok Jezus zich terug om te bidden. Je kunt zowel samen bidden als alleen. Bidden is verwondering, klagen, voorbede, dankbaarheid of enkel stilte. Soms wil je graag bidden, maar voel je dat je het niet kunt. Keer je dan naar Jezus en vraag: 'Leer mij bidden.' Hij maakt de weg vrij. Het verlangen om te bidden is al een gebed. Samenkomen in een groep helpt ons. Juist in een tijd waarin dat niet kan, merken we dat. Door het samen beleven van liederen, woorden en stilte ontstaat verbinding. Als we bidden met christenen uit andere tradities, kunnen we tot onze verwondering de vriendschap ervaren die voortkomt uit Degene die groter is dan de verdeeldheid. Vormen kunnen verschillen, maar één Geest brengt ons samen.



### Gebed

Heer Jezus,  
uw leven was één gebed,  
volmaakte eenheid met de Vader.  
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt.  
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing.  
Laat uw koninkrijk van liefde komen.



### Bid ook voor...

- Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
- Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.

## 21 januari

# Veranderd door het Woord

'Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb' (Johannes 15 vers 3)

Dag 5



### Lezen

Deuteronomium 30 vers 11–20, Matteüs 5 vers 1–12

Gods Woord is heel dicht bij ons als zegen en belofte van blijdschap. God spreekt tot ons, als we ons hart openen. Door zijn Woord heeft God ons levend gemaakt. Hij haalt weg wat de groei van het ware leven belemmert, zoals een wijnbouwer de wijnstok snoeit. Ons perspectief verandert, wanneer we regelmatig een Bijbelgedeelte overdenken. Alleen of met anderen. Veel christenen bidden elke dag de zaligsprekingen uit Matteüs 5. God openbaart het geluk in het onvolmaakte. Niet het onrecht of het lijden heeft het laatste woord. Gelukkig zijn zij, die geraakt door Gods Geest, hun tranen niet bedwingen, maar de vrije loop laten. Zij ontvangen vreugde en troost. Hoe meer zij de Bron van hun geloof ontdekken, hoe meer zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met anderen zetten zij zich in voor Gods wereld van vrede.

Gods Woord roept ons steeds op om door onze gedachten en daden zichtbaar te maken dat Christus leeft. Soms zullen we in het hier en nu al het geluk ervaren, dat volmaakt zal zijn als Christus aan het eind van de tijd in luister verschijnt.



### Gebed

We prijzen U, God onze Vader,  
omdat U ons uw woord geeft in de Heilige Schrift. We prijzen U  
voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.  
Help ons om het Leven te kiezen.  
Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren  
die U zo graag met ons wilt delen.



### Bid ook voor...

- De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
- Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.





# 22 januari

## Liefde tonen

'Ga op weg en draag een vrucht die blijft' (naar Johannes 15 vers 16b)

Dag 6



### Lezen

Genesis 18 vers 1-5, Marcus 6 vers 30-44

Nu Christus ons mag veranderen, groeit Gods liefde in ons en draagt het vrucht. We delen Gods liefde door zichtbaar bewogen te zijn met anderen. Jezus luisterde zijn leven lang naar de mensen die Hij ontmoette. Zij lieten Hem niet koud. Hij deinsde niet terug voor hun lijden. In het verhaal over het teken van de broden uit Marcus 6, voelt Jezus medelijden met de hongerige menigte. Hij weet dat de hele mens voeding nodig heeft. Alleen Hij kan de honger naar brood en de dorst naar het leven stillen. Jezus wil dit niet doen zonder zijn leerlingen. Het kleine beetje dat ze hem kunnen geven, gebruikt Hij: vijf broden en twee vissen. Ook vandaag wil Hij dat wij meewerken aan zijn onvoorwaardelijke zorg. Iets kleins als een vriendelijke blik, een open oor of onze aanwezigheid is voor iemand soms genoeg om zich gezien te voelen. Als we onze beperkte mogelijkheden aan Jezus aanbieden, gebruikt Hij ze op een verrassende manier. Dan ervaren we wat ook Abraham deed. Door te geven ontvangen wij. Wie gastvrij uitdeelt, wordt overvloedig gezegend.



### Gebed

Jezus Christus,  
maak ons bewogen met de mensen om ons heen.  
U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.  
U bent daar altijd al,  
in uw ontferming hebt U hen al ontvangen.  
Spreek tot hen door onze woorden,  
steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.



### Bid ook voor...

- Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
- Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.

# 23 januari

## Groeien in eenheid

'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken' (Johannes 15 vers 5a)

Dag 7



### Lezen

1 Korintiërs 1 vers 10-13, Johannes 17 vers 20-23

De avond voordat Hij stierf, bad Jezus voor de eenheid van de mensen die de Vader aan hem gaf: 'Laat hen allen één zijn... opdat de wereld gelooft' (Johannes 17 vers 21). Verbonden met Christus delen gelovigen een sapstroom, die hen leven geeft en voedt als ranken aan een wijnstok.

Elke christelijke traditie heeft als doel om ons te leiden naar het hart van ons geloof: de gemeenschap met God, door Christus, in de Geest. Hoe meer we in deze gemeenschap leven, hoe meer we verbonden zijn met andere christenen en met alle mensen. Paulus waarschuwt ons voor een houding die de eenheid van de eerste christenen al bedreigde: de eigen traditie als enig juiste beschouwen ten koste van de eenheid van het lichaam van Christus. Verschillen brengen dan verdeeldheid, geen wederzijdse verrijking. Paulus had een zeer brede visie: 'Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God' (1 Korintiërs 3 vers 22-23). Christus wil dat wij in geloof eenheid en verzoening met elkaar zoeken. Dat wij net als Hij bidden: 'Laat hen allen één zijn... opdat de wereld gelooft.'



### Gebed

Heilige Geest,  
levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.  
Vernieuw onze passie voor eenheid,  
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.  
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,  
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.



### Bid ook voor...

- Uw eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
- Uzelf, dat u oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.



# 24 januari

## Heel de schepping

'Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn'  
(Johannes 15 vers 11)

Dag 8



### Lezen

Kolossenzen 1 vers 15-20, Marcus 4 vers 30-32

De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen. Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de vreugde naar ons toe.



### Gebed

Heilige God,  
wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.  
U bent aanwezig in ons en in de schepping.  
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.  
Laat ons gelovig werken aan een wereld  
waar gerechtigheid en vrede bloeien,  
tot eer van uw naam.



### Bid ook voor...

- Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
- Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.

## Een familie in 'lockdown'



Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Facebook, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn Woord gehoorzaamde.

Hoewel er buiten een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we er aan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw and wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goed komen!

**“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”  
(Jesaja 41:13)**

## **Disclaimer**

Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten. De uitgave kan persoonsgegevens bevatten en mag derhalve niet worden doorgestuurd naar derden. De Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onbedoelde verspreiding.



# Aalten

Christelijke Gereformeerde Kerk

[www.cgkaalten.nl](http://www.cgkaalten.nl)

[facebook.com/cgkaalten](https://facebook.com/cgkaalten)

[instagram.com/cgkaalten](https://instagram.com/cgkaalten)

