



Gemeenteklanken

December 2020



Gemeenteklanken

Contactblad Christelijke Gereformeerde Kerk Aalten

Inhoud

Agenda	2
Meditatie	3
Erediensten.....	5
Kerkelijke stand	7
Uit de gemeente	8
Van de kerkenraad.....	15
Financiën en beheer.....	25
Woordwerk.....	27
Verenigingsnieuws.....	30
Berichten	33
Doorgeef interview	42

Agenda



1 december	Kom in de kring
12 december	Gebedsuur
12 december	Muzikaal uurtje Testify
13, 16 & 17 december	JBSV
22 december	Kerstprogramma
24 december	Hart voor elkaar, kerstnachtdienst

Rooster gebedsuur

In het komende jaar zal D.V. op de volgende data om 19.30 uur een gebedsuur worden gehouden in de kerk:

12 december 2020	26 mei	27 oktober
27 januari	19 juni	24 november
24 februari	28 juli	11 december
20 maart	25 augustus	
28 april	18 september	

Avondmaalszondagen 2021

21 maart, 20 juni, 19 september en 12 december



Meditatie

Verwondering

En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.

Lukas 1: 38a

Gods trouw

Je weet niet waar je je het eerst over moet verwonderen als je Lukas 1: 26 – 38 leest.

Allereerst mogen we ons wel verwonderen over de trouw van de Here. Op hoeveel momenten en op hoeveel manieren had Hij in het verleden niet gesproken en laten spreken vóór de komst van de Verlosser. Daar was Hij nota bene vlak na de zondeval mee begonnen. En daar was Hij mee blijven doorgaan de hele tijd van het oude verbond door.

Behalve de laatste 400 jaar. Toen had de stem van de levende profetie gezwegen. Maar toen was de verwachting van de Messias niet navenant weggezakt. Er was een sterke verwachting van zijn komst, toen God liet bekendmaken dat de volheid van de tijd nu echt gekomen was.

Als Maria hoort dat zij de moeder van de Verlosser zal worden, beluistert zij daarin iets van Gods onbezweken trouw. Dan mag zij als eerste merken dat de Here aan zijn genade denkt en zijn trouw aan Israël niet krenkt. Spoedig zal Hij de Verlosser zenden!

En moeten Gods kinderen het ook vandaag niet hebben van deze trouw van de Here? Waarom gaat Hij door met zijn werk in zijn kerk en in ons leven? Waarom wordt dagelijks zijn Koninkrijk nog uitgebreid? Is dat aan ons te danken? Zijn wij van die trouwe mensen? Vergeet het maar. Dat de Here zijn werk in mensenlevens begint, voortzet en voltooit, heeft uitsluitend te maken met zijn trouw. Leeft u daar al van?

Een indringend bericht

Het tweede waar we ons over mogen verwonderen, is de manier waarop de Heere bekend laat maken dat Zijn Zoon naar de aarde komt. Nee, Hij stuurt geen profeet naar Maria toe. Zacharias komt het haar ook niet vertellen – hij is trouwens stom op dit moment. God stuurt een van Zijn meest vooraanstaande engelen om Maria te verkondigen dat zij de moeder van de Verlosser zal worden. En op wat een bijzondere wijze kondigt Gabriël zijn komst aan. Hij noemt de naam van de Verlosser en geeft aan wat zijn plaats en taak zal zijn. Hij licht ook iets van de sluier op als Maria vraagt op welke manier ze zwanger zal worden. God gaat zijn Zoon in de wereld zenden om zijn volk te verlossen en te regeren. Beide hebben ze nodig. Hebben wij dat ook allebei al nodig gekregen? Nodig hebben we het, dat weten we wel. Maar hebben we het ook al echt nodig gekregen? Zijn we al achter onze nood? Heeft Gods Geest ons onze ellende en schuld al laten zien? Zijn we al echt zondaar voor God geworden? Zonder dit heb ik niet echt behoefte aan Gods Verlosser. Maar o wee als de Heilige Geest me aan mezelf ontdekt. Dan ga ik snakken naar Gods Gezalfde. En dan is het gedeelte dat we overdenken als muziek in mijn oren. Omdat ik weet dat Christus het ook helemaal heeft waargemaakt wat hier staat. Deed Hij dat ook al in uw leven?

Gelovige overgave

Het derde waar we ons over mogen verwonderen, is de houding van Maria. Als jonge vrouw mag ze zich helemaal overgeven aan de leiding van de Here. Ze heeft best nog veel vragen. Onwaardig zal ze zich ook gevoeld hebben. In alle eenvoud zegt ze echter: “Laat maar gebeuren wat u tegen mij hebt gezegd.”

Misschien worstelt u met Gods weg in uw leven. Misschien begrijpt u zijn leiding in uw leven of in uw gezin niet. Hier zien we wat de Here aan ons geven wil: restloze overgave aan zijn wil en leiding. Wat ben je daar goed mee.

Ds. C.J. Droger

Erediensten



Zondag 6 december

09.30 Ds. D. van der Wal
15.00 Ds. D. van der Wal
1^e collecte Zending
2^e collecte Kerk

Zondag 13 december

09.30 Ds. D. van der Wal
15.00 Ds. A. Wagenaar, Almelo
1^e collecte Kerkelijke kassen; TUA
2^e collecte Kerk

Zondag 20 december

09.30 Ds. D. van der Wal
15.00 Ds. D. van der Wal
1^e collecte Diaconie
2^e collecte Kerk

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)

09.30 Ds. D. van der Wal
18.30 Kinderkerstfeest (digitaal)
1^e collecte Kerkelijke kassen; kerkjeugd en onderwijs
2^e collecte Kerk

Zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag)

10.00 Welkomstdienst
Collecte Wycliffe bijbelvertalers

“KNOOP HET EVEN IN JE OREN”

2^e Kerstdag: Online Welkomstdienst
Aanvang: 10 uur
(vanaf 9.45 uur live muziek)



Zondag 27 december

09.30 Student S. Bulten, Enschede
15.00 Leesdienst
1^e collecte Kerkelijke kassen; evangelisatie
2^e collecte Kerk

Donderdag 31 december (Oudejaarsavond)

19.30 Ds. D. van der Wal
1^e collecte Kerkelijke kassen; onderlinge bijstand en advies
2^e collecte Diaconie

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsmorgen)

10.00 Ds. D. van der Wal
1^e collecte Kerkelijke kassen, diaconaat
2^e collecte Kerk

Zondag 3 januari

09.30 Ds. D. van der Wal
15.00 Ds. D. van der Wal
1^e collecte Zending
2^e collecte Kerk



Kerkelijke stand

Overleden:

Op 6 november 2020 is in de leeftijd van 97 jaar overleden br. J. Kraenburg, Varsseveldsestraatweg 18-H, 7122 CC Aalten.

Gedoopt:

Op zondag 1 november 2020 is de Heilige Doop bediend aan Sérah, dochter van Jaco en Berber van Schijndel-Westerterp, Patrimoniumstraat 10, 7121 CH Aalten.

Overgekomen:

Vanuit de Protestantse Gemeente Aalten heeft zich bij onze gemeente aangesloten Jochem Wikkerink, geboren 29 maart 1992, Eligiusstraat 89, 7121 EC Aalten.

Overgegaan:

Henk-Jan en Jacobine Leusink, De Miggelt 33, hebben zich met hun kinderen bij de Protestantse Gemeente Aalten aangesloten.

Verhuisd:

Bennie en Christina te Lindert zijn met hun kinderen Gerjan en Marleen van de Berkenhovestraat verhuisd naar Harberskamp 17, 7122 AX Aalten. Via e-mail zijn zij te bereiken op het adres jbtelindert@kpnmail.nl. Het vaste telefoonnummer is vervallen, het mobiele nummer 06 28915077 blijft gehandhaafd.

Verjaardagen:

04 december: zr. H.B. van 't Wout-Joolink

17 december: zr. J. Houwers-Houwers

19 december: br. P. Langstraat

20 december: zr. T.H. Willemsen-Kampinga

Alle jarigen een fijne dag toegewenst en de zegen van de Here voor uw nieuwe levensjaar.

De bloemen gingen namens de gemeente naar:

01 november: br. Wim Westerveld als groet en bemoediging

04 november: zr. Netty Pennings als uiting van dankbaarheid na een geslaagde medische ingreep

08 november: zr. Betty Kalisvaart, als felicitatie bij haar 87^e verjaardag

15 november: Jochem Wikkerink als welkomstgroet

22 november: zr. J.W. Tieltjes-Tuenter als felicitatie bij haar 90^e verjaardag

29 november: zr. Riek Grevers als felicitatie bij haar 89^e verjaardag

Ga met God en Hij zal met je zijn
**BIJ GEVAAR, IN BANGE TIJDEN
OVER JOU ZIJN VLEUGELS SPREIDEN
GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN**





Terugblikken & Vooruitzien

We zijn bijna aan het einde gekomen van een bijzonder jaar. Het coronavirus en de maatregelen om dat in te perken drukken hun stempel op ons dagelijks leven. Hoe we de komende feestdagen kunnen doorbreken is nog hoogst onzeker. Maar het wordt in ieder geval een tijd om nooit te vergeten. En het mooie ervan is dat de boodschap en de kern van het kerstfeest niet veranderd is: God grijpt in om te zoeken en te redden hen die verloren zijn! Er is hoop, ook nu, juist nu! Laat dat de boodschap zijn die klinkt in ons leven en door ons heen.

In de afgelopen maand was er gelukkig ruimte voor een aantal bijzondere diensten. Zo is op zondag 1 november de heilige Doop beëindigd aan Sérah, dochter van Jaco en Berber van Schijndel. Fijn dat het kon, ook al kon lang niet iedereen fysiek aanwezig zijn. Gelukkig konden velen via internet de dienst bijwonen. En samen mochten we zien en horen hoe God Zijn beloften aan Sérah mee heeft gegeven. Op woensdag 4 november was de jaarlijkse dankdag van gewas en arbeid. Het voelde voor sommigen misschien wel wat vreemd. Want kun je in zo'n crisistijd wel danken? Toch mochten we samen als gemeente danken. En er was zo ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. Voor al het goede dat God ons geeft, dag aan dag draagt Hij ons. De middagdienst met speciale aandacht voor de kinderen moest helaas helemaal digitaal plaatsvinden, maar toch was het fijn dat het door kon gaan! Op zondag 15 november was er op heel veel plekken in ons land aandacht voor de rol die de kerken hadden bij de opkomst van het Nationaal Socialisme in de jaren 30 van de vorige eeuwen. Ook wat de kerken tijdens de Tweede wereldoorlog hebben gedaan voor onze medemens werd kritisch beoordeeld. In veel kerken is er daarom op die zondag een verklaring voor gelezen. Wij hebben

als kerkenraad daar ook goed over doorgesproken en besloten om die verklaring niet voor te lezen maar er op een andere manier aandacht aan te besteden. De reden hiervoor was dat de verklaring in haar toon massief overkwam en er in onze ogen te weinig aandacht en ruimte was voor die talloze mensen die hun leven in de waagschaal hebben gelegd om een ander te redden uit de klauwen van de bezetter. In de dienst hebben we geprobeerd hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Als we vooruit kijken zien we weer een aantal bijzondere kerkdiensten in de agenda staan. Zo leven we nu volop in de Advent periode, op weg naar het Kerstfeest. In de morgendienst in de kerk zullen we dat doen aan de hand van het evangelie naar Lukas. Het komende (kerkelijke) seizoen gaan we met Lukas op pad. Via Kerst op weg naar de lijdenstijd en het Paasfeest.

Danken en bidden

We hebben als gemeente de afgelopen maand met en voor elkaar kunnen bidden en danken.

Gemeente

Zo was er voorbede en dankzegging met en voor Gerrienne Pennings, dochter van Johan en Lutina. Na een tijd van wachten kwam eindelijk het bericht dat ze op reis kon naar Jemen om daar te werken voor ZOA. Ze zou er al veel eerder naar toe gaan maar door de coronacrisis was dat eerst niet mogelijk. Nu gelukkig wel en daar hebben we de Heere voor gedankt. We hebben ook gebeden. Voor Gerrienne, dat God haar mag beschermen en de kracht mag geven om haar taak daar te volbrengen. En gebed was er voor het volk van Jemen dat zo zwaar getroffen is.

Bij de doopdienst van Sérah hebben we gebeden voor Jaco en Berber, en met hen voor alle andere doopouders. Dat zij allen de kracht en wijsheid van God mogen krijgen om hun kinderen voor te gaan in de Christelijke levenswandel. Daarnaast was er in deze dienst ook aandacht voor velen voor wie een doopdienst persoonlijk verdriet met zich meebrengt. Denk aan hen die geen kinderen gekregen hebben. Of zij die hun kinderen hebben moeten loslaten. Laten we als gemeente ook dit, vaak verborgen, verdriet bij de Heere brengen en om elkaar heen blijven staan.

Voorbede was er voor Eddie en Ineke Schaapveld met hun kinderen, nu de vader van Ineke, br. Kranenburg, overleden is. Zijn krachten gingen de laatste tijd al hard achteruit en naar de mens gesproken hield je er rekening mee. Maar als je dan afscheid moet nemen is het toch weer anders dan verwacht. We hebben God om kracht gebeden en dat Hij hen troost geeft in deze tijd.

We hebben Jochem Wikkerink van harte welkom geheten als nieuw lid van onze gemeente. Voor veel mensen geen onbekende, hij is de man van Malou Wikkerink-van der Groep. Van harte welkom en we hebben gebeden voor de toekomst! We hebben ook afscheid moeten nemen van het gezin van Henk Jan en Jacobine Leusink. Zij hebben zich aangesloten bij de PKN hier in Aalten. We hebben God gedankt voor de tijd die zij in ons midden hebben doorgebracht en gebeden dat God met hen wil meegaan.

Voor de wereld

Wij hebben elkaar maar ook de mensen om ons heen in onze gebeden bij God mogen brengen. Zo was er in onze gebeden aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. We hebben God gevraagd om, als Hij het wil, deze crisis weg te nemen. We baden voor de mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Maar ook voor hen die

door deze crisis dubbel getroffen worden. Mensen die vereenzamen omdat heel veel activiteiten gestopt zijn of ze geen bezoek meer krijgen.

Gebed was er ook voor de situatie in Armenië en Azerbeidzjan. Deze twee landen zijn met elkaar in oorlog geraakt en veel mensen zijn daar het slachtoffer van geworden. We hebben gebeden om vrede en rust. Aandacht was er ook mensen die werken in het onderwijs. Al die juffen en meesters die zich inzetten om in deze bijzondere tijden onze jeugd te onderwijzen.

Dankdag

Op dankdag hebben we met elkaar als gemeente God gedankt voor al het goede dat Hij in het afgelopen jaar aan ons gegeven heeft. Ik zal hier niet alle punten opnoemen maar ik wil er wel een paar uitlechten. In onze gebeden hebben we gedankt voor Gods Woord. Dat we een Bijbel in onze eigen taal hebben, zelfs meerdere vertalingen naast elkaar kunnen leggen, is een rijke zegen. Dankbaar zijn we ook voor de oogst van het afgelopen jaar. Er was en is weer voedsel in overvloed in ons deel van de wereld. Dankbaar en tegelijkertijd ook gebed voor hen die het zoveel minder hebben. Dankzegging was er voor de regen die in de afgelopen tijd gevallen is. Wonderlijk hoe de schepping zich weer herstelt, al zijn de sporen van de extreme droogte hier en daar nog wel zichtbaar. We weten ons hierin afhankelijk van onze Hemelse Vader. We hebben gedankt voor christelijke hulpverlening zoals 'de Hoop' waar (gebroken) mensen zichzelf mogen zijn, God leren kennen, genezing en herstel vinden. Dankzegging en gebed voor de hulpverleners die hun gaven en talenten geven om anderen te dienen. Dank dat we in een democratie leven, waarin de overheid serieus haar best doet om het goede voor haar burgers te zoeken. Voorbede was er daarbij voor premier Rutte, minister De Jonge, de mensen van RIVM en de GGD's. Dat zij staande blijven en kracht krijgen om hun moeilijke taak uit te voeren. Dank dat we een

Schepper hebben die de wereld in Zijn hand houdt en doorgaat waarmee Hij begonnen is; ook al zien wij dit niet altijd scherp, Hij gaat door! We hebben in onze dankgebeden ook stil gestaan bij het Iraanse gezin dat al enige tijd in het AZC in Winterswijk verblijft. We hebben samen met hen gedankt dat Ali, man van Sara en vader van Abbas en Erfan veilig is herenigd met zijn gezin. Er volgt een spannende tijd waarin meer duidelijk zal worden of ze hier kunnen blijven of niet. Laten we daarvoor blijven bidden.

Schuldbelijdenis

Zoals hierboven al aangestipt werd was er op zondag 15 november een speciale dienst rondom het thema schuld belijden. Ook in onze gebeden hebben we hierbij stil gestaan. Zo was er ruimte voor het belijden van de schuld van onze kerken. Soms waren de kerken te passief en kwam op sommige plaatsen het verzet laat op gang. Tegelijkertijd is het nu ook erg gemakkelijk om in de vrijheid en rust van nu terugkijkend een oordeel te vellen. We hebben God gedankt voor 75 jaar vrijheid en dankbaar voor het vele goede werk dat er in die donkere jaren verzet is. Tot slot was er op die zondag ook aandacht voor het huidige Israël. We hebben gebeden voor vrede en veiligheid op die bijzondere plek en voor al die Joden die wereldwijd te lijden hebben onder antisemitisme.

In memoriam

In het bijzonder willen we op dit punt stilstaan bij het overlijden van Jakob Christiaan Kranenburg. Hij is op vrijdagmorgen 6 november gestorven in de leeftijd van 97 jaar. Zijn vrouw overleed 9 jaar eerder. In de laatste jaren ging de gezondheid van onze broeder al langzaam aan achteruit. Aan de ene kant was hij ervan overtuigd dat hij wel 100 kon worden, de dokter had het immers gezegd. Toch merkte hij aan de andere kant ook wel dat hij steeds meer moest gaan inleveren. Een houvast voor hem al die tijd was het woord van God. Zo

speelde Romeinen 12 vers 12 een grote rol, het was hun trouwtekst en een gedeelte waar hij steeds weer op terug mocht vallen. Zijn leven werd gekenmerkt door hard werken en weinig stilzitten. Hij was iemand die niet altijd even gemakkelijk voor zijn omgeving was, maar zijn liefde liet hij ook merken door er voor de ander te zijn waar dat nodig was. Zijn laatste maanden verbleef hij in Pronsweide te Winterswijk. Thuis ging het niet meer en dat merkte hij ook wel. Met alle goede zorg die hij daar kreeg was het een goede tijd. Maar hij was moe en dat liet hij steeds vaker merken. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis stonden we stil bij Romeinen 12 vers 12 in combinatie met Openbaring 21:1-7. Het thema van deze dienst was: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. God laat niet los waar Hij mee begonnen is. Hij belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een waarop je nooit meer afscheid hoeft te nemen. Een wereld waar je geen Pronsweide of begraafplaats zult vinden omdat er geen ziekte of dood meer is. Wat kun je daar naar verlangen én naar uitzien. Dan komen die woorden van Romeinen 12 vers 12 ook tot leven. Als je dat uitzicht hebt en dat houvast, dan kun je: 'je verblijden in de hoop. geduldig zijn in de verdrukking en volharden in het gebed'. De toekomst ligt voor ons klaar. Sterker nog, die toekomst begint al in dit leven. Want als wij geloven in Jezus Christus, houden we Hem vast, en dan mogen we weten dat God met ons is.

We dragen Eddie, Ineke en hun gezin aan de zorg en troost van onze Hemelse Vader op.

Met vriendelijke groet,

Ds. D. van der Wal



Van de kerkenraad

‘De tijd snelt haastig naar zijn eind’ hebben we als gemeente geregeld gezongen toen we nog samen konden zingen. Een zin uit de Bundel Schriftberijmingen (nr. 26) die ook nu van toepassing is als we zijn begonnen aan de laatste maand van dit jaar. Het was een bijzonder jaar kunnen we wel tegen elkaar zeggen. Het grootste deel van dit jaar stond en staat in het teken van het coronavirus. Hierdoor heeft het gemeente zijn toch een heel andere invulling gekregen dan dat we aan het begin van dit jaar hadden bedacht en gehoopt. Ook kijken we terug op een jaar waarin we helaas gemeenteleden hebben verloren, maar ook zijn er kinderen geboren en mensen getrouwd. Bovenal mochten we ondanks alles, iedere zondag horen van de trouw en liefde van onze Hemelse Vader en van de vergeving die wij in Jezus Christus mogen ontvangen.

Daarom kunnen en mogen we dat lied uit de bundel Schriftberijming ook verder zingen: want de grote dag komt nader! Met elkaar zien wij uit naar de wederkomst van onze Heiland!

Diensten komende tijd

Dat uitzien naar zijn wederkomst begint met het verwachten van de Here Jezus. In deze tijd van Advent staan we daarbij stil en zo hopen wij over een aantal weken ook het Kerstfeest te vieren. Op eerste Kerstdag zal er ’s morgens een dienst zijn en ’s avonds om 18.30 uur is het kerstfeest voor de kinderen op digitale wijze te volgen.

Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een dienst die wordt georganiseerd door een aantal gemeenteleden.

Op oudejaarsdag hopen we als gemeente het jaar af te sluiten in een dienst die om 19.30 uur begint. Tijdens deze dienst denken we aan

de gemeenteleden die dit jaar overleden zijn. Voor deze dienst hebben we de familieleden van de overledenen uitgenodigd om deze dienst in de kerk te volgen.

Nieuwjaarsdag beginnen we als gemeente het nieuwe jaar met een dienst die om 10.00 uur begint.

Ook bij deze diensten aan het eind van het jaar en aan het begin van het nieuwe jaar, merken wij dat het vreemd is om niet met de gehele gemeente samen te kunnen komen en de feestdagen te vieren. Toch hopen en bidden wij voor mooie diensten en fijne dagen. Zullen we elkaar ook in die dagen (die voor sommigen onder ons moeilijk zijn) niet vergeten?

Kerstavond 'Hart voor elkaar'

Op Kerstavond wordt vaak door verschillende kerken en gemeentes een kerstnachtdienst gehouden. Voor dit jaar was het idee ontstaan om als kerken iets gezamenlijks te doen net zoals dat op eerste Paasdag wordt georganiseerd. Hoewel het coronavirus ook hiervoor deels roet in het eten heeft gegooid, heeft de organisatie nagedacht over een alternatief. Onder het thema 'Hart voor elkaar' wordt er een online kerstnachtdienst georganiseerd en is er ook een actie bedacht om Gods liefde zichtbaar te maken in en om Aalten. Verderop in Gemeenteklanken is hier meer over te lezen. We hopen dat we op deze manier met elkaar als christenen in Aalten, een goede en mooie start kunnen maken met het Kerstfeest en Gods liefde uitstralen.

Heilig Avondmaal

Tijdens de afgelopen zondagen is er door de preken over de catechismus, aandacht besteed aan het Heilig Avondmaal. Door het coronavirus hebben wij als gemeente al een tijd het Avondmaal niet kunnen vieren. Zoals eerder gezegd hebben wij als kerkenraad het verlangen om met de gemeente het Avondmaal te vieren en merken wij ook dat vanuit de gemeente dit verlangen toeneemt. Daarom hebben we

ons als kerkenraad voorgenomen om in januari het Avondmaal te vieren als gemeente. Een aantal mensen is dit aan het voorbereiden en zoals de plannen nu zijn, proberen we dit op 1 zondag in januari te doen. Door een korte dienst en vervolgens een aantal korte vieringen (met voldoende tijd ertussen), willen we al de belijdende leden de gelegenheid geven om in de kerk het Avondmaal te vieren. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt en wij zullen u en jullie hier verder over informeren de komende tijd.

Werkgroep Gemeenteleven en 'Vierende gemeente'

Zoals veel heeft stil gelegen de afgelopen tijd, geldt dit helaas ook voor de projectgroep 'Vierende gemeente'. De kerkenraad heeft de afgelopen tijd met een afvaardiging van de werkgroep gesproken en wij hopen dat 'Vierende gemeente' snel het werk weer op kan pakken in het komende jaar. De werkgroep zal er in deze Gemeenteklanken meer over schrijven.

Ambtsdragers verkiezingen

Het duurt nog een tijdje, maar in het voorjaar zijn er 2 ouderlingen (Gert Jan Stegeman en Erwin Neerhof) en 1 diaken (Harald Wildenbeest) aftredend. Hierdoor ontstaan er diverse vacatures in de kerkenraad waaronder die van scriba. In het verleden hebben wij er als kerkenraad voor gekozen om een aparte talstelling voor scriba op te stellen. We hebben als kerkenraad met elkaar gekeken hoe wij dit in het voorjaar willen oppakken. Daarbij hebben we er nu voor gekozen om geen aparte talstelling voor een scriba te maken, maar om na de gehouden verkiezingen te bekijken wie deze taak op zich wil nemen. Overigens zullen we ook gaan nadenken hoe deze verkiezingen er in 'coronatijd' er uit kunnen zien.

Met broederlijke groet en namens de kerkenraad,
Erwin Neerhof

Hart voor elkaar...

24 december 2019. Het is 22:48 uur als ik de Zuiderkerk binnenloop. Het is even zoeken naar een leeg haakje aan de kapstok, het is nog langer zoeken naar een leeg plekje in de banken. Zo vol is de kerk nooit...

Mensen uit verschillende kerken, met verschillende achtergronden. Ze zijn hier samen om de geboorte te vieren van dat ene Kind. Het Kind dat licht brengt in een wereld vol duisternis. Het Kind dat warmte brengt waar harten koud zijn. Het Kind dat ons leert om te zien naar de ander. Het Kind dat mensen met elkaar verbindt.

En even speel ik met de gedachte: 'Als dit Kind ons zo samen brengt, waarom dan niet...?'

Waarom dan niet...? Het blijkt niet alleen mijn gedachte. In de zomer van 2020 komen uit verschillende kerken mensen bij elkaar om samen de kerstnachtsdienst 2020 te organiseren.

Wat kan? Wat mag? Is er wel een kerk is groot genoeg?

Of gaan we, net als met Pasen, samen naar de Markt?

Helaas houdt het Corona-virus ons land opnieuw in zijn greep en is het niet mogelijk om daadwerkelijk samen te komen op kerstavond. Maar de gedachte laat ons niet los. We voelen ons zo sterk met elkaar verbonden dat we dat juist in deze tijd ook willen uitdragen. Samen vieren dat Gods Zoon werd geboren. Het Licht dat de duisternis verdrijft, het Kind dat vrede brengt, dat ons leert hart te hebben voor elkaar!

Daarom zal er op kerstavond een online-kerstnachtsdienst komen met als thema: **Hart voor elkaar**.



Bij dit thema is de volgende actie bedacht:

Iedereen (1 per adres) krijgt een theelichtzakje met een hart erop. Het is de bedoeling dat dit zakje (met een lichtje erin) op kerstavond, 24 december, voor het raam wordt geplaatst. Zo zal de liefde van God voor ons, elkaar en de wereld om ons heen zichtbaar zijn in en om Aalten.

Instructies:

-Het zakje kan het best gevuld worden met zand/rijst/kiezeltjes/o.i.d. zodat deze stevig staat.

-Stop een lichtbron in het zakje.

(Bij gebruik van een waxinelichtje: pas op voor brandgevaar)

-De zakjes zijn gemaakt van brandvertragend papier.



In totaal zullen er zo'n 4500 zakjes verspreid worden. We hopen dan ook dat Aalten (en omstreken) rond de kerst net wat extra warmte uit zal stralen!

Een vriendelijke groet namens,

Christelijk Gereformeerde Kerk Aalten
Christengemeente De Meiberg
Euregio Christengemeente Aalten/Bocholt
Protestante Gemeente Aalten
Rooms Katholieke Kerk Aalten

Werkgroep Gemeenteleven

Maar eens even bijpraten met dit artikel.

Door de covid19 pandemie ziet de wereld er op dit moment heel anders uit maar wij mogen vooral weten dat we een onveranderlijke Here en Heiland hebben en dat hij u, jou en mij in het oog heeft wat de omstandigheden ook zijn en dat geeft hoop en uitzicht.

Onlangs is er overleg geweest met het moderamen van de kerkenraad over de voortgang van onze werkzaamheden.

Gesproken is oa. over het meer gebruik maken van de wijkkringen als gemeente en kerkenraad en daar willen we ook nog een vervolg aan geven.

Ook is gesproken over het project "Vierende gemeente", van diverse kanten bereiken ons vragen over de stand van zaken en dat is mooi, dit thema leeft.

We willen zo snel als het kan nog een aantal gesprekken voeren met delen van de gemeente.

Er komt nog een zogenaamde "veegavond" waarop we iedereen, die eerdere avonden niet kon, in de gelegenheid willen stellen om samen het gesprek over dit thema te voeren.

Er is nagedacht over een alternatieve manier maar deze hebben we nog niet kunnen bedenken en daarom willen we graag vasthouden aan het originele concept en het onderwerp zo breed mogelijk bespreken.

Dit gesprek willen we ook nog voeren met de jeugd van "Werkend wacht ik" en "Samen een".

Nu zult u misschien denken dat het meeste wel is gezegd en bedacht maar we willen iedereen de gelegenheid schenken om zijn of haar bijdrage te leveren.

Het afgelopen jaar zet dingen ook weer in een ander licht, wat als je niet kunt samenkomen, geen avondmaal kunt vieren, niet mag zingen enzovoorts.

We zullen nog even “ goede moed moeten houden “maar zodra de omstandigheden het toelaten zullen we de draad weer oppakken.

Voor de komende tijd wensen we u gezegende Kerstdagen en een gezond en gezegend 2021 toe.

Namens de Werkgroep
HenK Lensink

Laat Hem besturen,
waken,
'T IS WIJSHEID WAT HIJ DOET!





Diaconaal werk

Momenteel merken (ook) wij als lokale diaconie van de CGK Aalten dat er veel speelt in de wereld.

Veel organisaties melden ons, via nieuwsbrieven, dat de verwachting is dat de nasleep van de corona pandemie hevig zal zijn. En dat bovenop de hulpvraag die er toch al vaak ligt.

Hoewel we nu nog geen concrete aanvragen hebben, zijn we ons als diaconie wel bewust van het feit dat we voorbereid moeten zijn op meer vragen om financiële bijstand. Nu, op voorhand min of meer 'lukraak', doelen steunen is als schieten met hagel. Beter is om gericht te werk te gaan, dus als er gerichte aanvragen komen.

Om u een idee te geven wat we nu zoal doen; momenteel zorgen we ervoor dat onze financiële middelen op orde zijn. Tegelijk zijn we geroepen om het geld dat we hebben ingezameld te delen met onze medemens. Zo gaan we binnenkort weer een verdeling maken tussen de Algemene Christelijke Doelen. We maken als diaconie daarin voortdurend afwegingen. Welke doelen, welke organisatie zit erachter, hoe komt het geld terecht, hoe wordt het verantwoord, etc., etc. Naast de wat meer 'ver van ons bed' doelen en projecten houden we ook vinger aan de pols bij lokale initiatieven. Bijvoorbeeld voedsel(bank), lokale hulpacties, participeren in de DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten) etc.. Bij dit alles gebruiken we ons boerenverstand en stellen we tegelijk ons vertrouwen op de Here God. Hij voorziet ons van de middelen.

We willen u danken voor de giften die we telkens van u mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we mensen helpen die in nood zijn. Schroom niet om een van de diakenen te bellen met vragen of als u signalen denkt te hebben van mensen die hulp kunnen gebruiken. Wij staan u graag ten dienste.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
José Houwers
diaconie@cgkaalten.nl

Wilt u geld overmaken naar de diaconie dan kan dat op bankrekeningnummer NL65 RABO 0380 2154 11 t.n.v. Diaconie CGK Aalten, met vermelding van het doel waarvoor u geeft.

Iedereen moet mee kunnen doen

Kerstpakket voor mensen met laag inkomen

Het Meedoenpact Aalten en de Diaconale Hulpverlening Aalten zorgen samen met Aladna FM voor een extraatje voor huishoudens met een laag inkomen. Deze huishoudens kunnen namelijk een kerst(boodschappen)pakket aanvragen.

Het pakket wordt vlak voor de kerst uitgereikt, maar er zitten vooral houdbare producten in die ook na de kerst zijn te gebruiken.

Aanmelden

Aanmelden voor een boodschappenpakket is eenvoudig: stuur uiterlijk 10 december een e-mail met uw naam en adres naar info@meedoenpact.nl of naar info@stichting-dha.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige acties van het Meedoenpact en de st. Diaconale Hulpverlening? Geef dan in uw mail dat zij uw naam en contactgegevens mogen bewaren. Zet er svp ook bij uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat en eventueel de leeftijden van de kinderen.

Kent u iemand anders die voor een pakket in aanmerking komt? Wijs hem of haar dan op deze mogelijkheid.

Ook de gemeente Aalten kan helpen

Heeft u moeite rond te komen? Ook de gemeente Aalten kan helpen. Kijk op www.aalten.nl/krappebeurs. Daar staat een overzicht van financiële regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een laag inkomen die het financieel moeilijk hebben.





Onderstaande tabel is t/m 25 november 2020

Ontvangsten:

	<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
<i>Vrijwillige bijdragen</i>	€ 110.000	€ 99.631
<i>Collecten in kerkdiensten</i>	€ 15.587	€ 16.304
<i>Giften</i>	€ 231	€ 2.215
<i>Verhuur gebouwen</i>	€ 913	€ 986
Totaal:	€ 126.731	€ 119.136

Uitgaven:

	<i>Begroting</i>	<i>Werkelijk</i>
<i>Kerkdiensten en pastoraat</i>	€ 72.600	€ 69.061
<i>Classis en meerdere vergadering</i>	€ 1.837	€ 1.915
<i>Catechese en toerusting</i>	€ 6.864	€ 4.200
<i>Koster</i>	€ 20.625	€ 20.081
<i>Gebouwen</i>	€ 11.275	€ 13.550
<i>Administratie</i>	€ 7.414	€ 7.436
<i>Bankkosten</i>	€ 825	€ 596
Totaal:	€ 121.440	€ 116.839

Het einde van het jaar 2020 nadert weer.

Wil iedereen die de VVB dit jaar nog niet betaald heeft, dit binnenkort regelen?

Zoals u/jullie hierboven zien, lopen we bij de ontvangsten bijna €7.000 achter.

De coll. voor de kerk worden als 2^e coll. gehouden. De 1^e collectes zijn voor externe doelen. Voor de 1^e collecte komt meer binnen dan voor de 2^e collecte. Voorbeeld: Voor Kerkelijke kassen hebben we nu al voldoende binnen gehaal. Misschien kan hier aandacht aan geschonken worden.

Betaalt u/jij nog geen VVB via de bank, denk er eens over na om dit wel te gaan doen. We schrijven hier geen bedragen voor.

TIP: Voor allen die VVB betalen: *Uw Vrijwillige Vaste Bijdrage gaat gewoon door maar voor uw als gever is het voordeel dat u na het afsluiten van een 5 jarige overeenkomst elk jaar 100% van uw jaarlijkse bijdrage fiscaal kan aftrekken van uw inkomen. Dus de fiscale drempel wordt hiermee losgelaten. Deze overeenkomst kunt u/jullie sluiten met de penningmeester.*

Via de site https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf kunt U/jullie een formulier downloaden, invullen en samen tekenen we deze.

Wanneer dit nu nog geregeld wordt, dan kan dit voor het jaar 2020 nog ingaan.

Er zijn gemeenteleden die dit al geregeld hebben.

Wilt u/jullie hierover meer weten, dat hoor of lees ik dit wel.

Hartelijk dank voor de medewerking en Gods nabijheid toegewenst in deze periode.

Hartelijke groeten,
Penningmeester CGK Aalten
Gerrit A. Grevers.
tel. 06 20378962
e-mail: penningmeester@cgkaalten.nl



Woordwerk

2. In de mensen een welbehagen

Het is alweer bijna kerst! En als er iets bij kerst hoort dan zijn het toch wel kerstliedjes? Het “Komt allen tezamen” wordt afgewisseld met “Stille nacht, heilige nacht”. In die rij hoort toch ook het lied “Ere zij God”. Maar wat zingen we eigenlijk in dat lied? Pak nu die laatste regel: “Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Achtergrond

Eerst kort de achtergrond van dit lied. Het lied verscheen voor het eerst in druk in 1857 in de zangbundel *Het nachtegaaltje*, onder de titel Kerslied (sic). De bundel was samengesteld door tekstdichter Isaac Bickers (1833-1903). Bij het Kerslied werd geen tekstschrijver vermeld, wel een componist, F.A. Schulz. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw kwam het lied ook in officiële zangbundels terecht en werd het in de kerkdiensten gezongen. Het is een geliefd lied voor velen. Maar die laatste woorden lijken soms wel uit de toon te vallen. Want gaat het hier over mensen van het welbehagen, mensen die van goede wil zijn? Bij wie hoort het woord welbehagen?

Lukas 2

De regels van dit lied vind je terug in Lukas 2 vers 14. Daar zien en horen we het engelenkoor dat God alle lof en eer toebrengt: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” In het Grieks staat daar het woord εὐδοκίας (In ons alfabet: *eudokias*). De letterlijke betekenis is dat je ergens vreugde in vindt. Het lastige in dit vers is dat er meerdere vertalingen mogelijk zijn. Dat welbehagen kan slaan op de mensen maar ook op God.

Daarom moet je bij het vertalen verder kijken. Zo zien we in Filippenzen 2 vers 13 komen we precies hetzelfde woord tegen. “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn *welbehagen*.” In dit vers slaat het welbehagen op God. Hetzelfde geldt voor de werkwoordsvorm die je tegenkomt in Lukas 12 vers 32: “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader *behaagd* u het Koninkrijk te geven.” We zien dus dat elke keer als dit woord gebruikt wordt, het slaat op Gods welbehagen.

Van boven naar beneden

Het woord welbehagen slaat op een beweging die van boven naar beneden gaat. In Zijn genade komt God naar de mensen toe om hen te redden. Als wij het “Ere zij God” zingen dan zijn we dus niet bezig met onszelf schouderklopjes uit te delen. In de zin van dat wij mensen van goede wil zijn en God sluit Zich daar wel bij aan. Als we het hebben over welbehagen dan gaat het over het heil dat bij God vandaan komt. God heeft er een behagen in om mensen bekend te maken met de komst van Zijn Zoon, Jezus Christus.

Psalm 89

Als je het gaat zien dan komen er allemaal lijnen naar voren toe. Denk maar aan de woorden van Psalm 89. In de oude berijming staat daar "Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen." Ik zocht God niet op toen ik er klaar voor was. Maar God had er al vanaf het begin een behagen in om ons het evangelie te verkondigen. Dat is kerst: God is bewogen met zondige mensen en gaat ze door het offer van Zijn Zoon de vergeving van de zonden aanbieden. Daar heeft God een welbehagen in. Het is wel duidelijk dat het een geweldige zaak is. De engelen hebben daar zo luid van gezongen, dat de velden van Efratha er mee gevuld werd. En dat lied vraagt om onze reactie.

Kunnen wij daar mee instemmen of niet? "Ja, eer ik nog was geboren, had Zijn liefde mij verkoren. God is liefd', o, engelenstem. Mensentong verheerlijkt Hem!"

Noot

*In deze nieuwe rubriek willen we gaan kijken naar woorden en begrippen die je vaak in de kerk tegenkomt. Je hoort ze in een preek, je leest ze in je dagboekje of komt het tegen in een lied. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Vaak heb je wel een idee, maar om het nu precies uit te kunnen leggen, dat is best moeilijk. De komende maanden willen we een aantal van dat soort woorden en begrippen proberen kort uit te leggen. In de gemeekteklinken van november heb je het eerste deel van deze rubriek kunnen lezen, **Koninkrijk der hemelen**.*

*Heb je naar aanleiding van deze rubriek vragen? Of wil je zelf een suggestie doen? Laat het mij gerust weten,
Met broederlijke groet,*

Ds. D. van der Wal



Noach

Datum	Ochtend	Middag
6-dec	Rinie Lensink Bente Elburg	Baukje Hinke vd Wal Merte v Deelen
13-dec	Laura Houwers-Veenhuis Sarien Ebbers	Berdienke te Lindert Carolien Pennings (Staringstr.)
20-dec	Mirjam Fles Lisé Elburg	Marianne Stegeman Laura Rots
25-dec		
26-dec	Laura Houwers-Veenhuis Dieuwke Lensink	GEEN OPPAS NODIG
27-dec	Nikki Houwers Merte v Deelen	Maaïke Pennings Bente Elburg
3-jan	Suzette Houwers Sarien Ebbers	Helga Holtman Carolien Pennings (Staringstr.)

Kom in de Kring

1-12-2020

Thema: **Jezus zoekt zijn Vader**

groep 1: Marianne E en Lya

groep 2: Bart en Hilde

groep 3: Marianne S en Mirjam

25-12-2020 en **01-01-2021** Geen KIDK i.v.m. kerstvakantie

15-01-2021: Gezellige avond!

Bijbeluur

Rooster Bijbeluur 	
6 december	Spoorzoekers
13 december	Verkenners
20 december	<i>Kerstvakantie</i>
27 december	<i>Kerstvakantie</i>
3 januari 2021	Spoorzoekers

Spoorzoekers zijn de kinderen die de zondagschool hebben verlaten t/m groep 6.

Verkenners zijn de kinderen van groep 7 en 8.

De kinderen zijn vanaf 14.50 uur welkom in de Schakel

Jongeren bijbelstudie vereniging (JBSV)

Zondaggroep	Woensdaggroep	Donderdaggroep
13 december	16 december	17 december

Seniorenmiddag

We gaan weer op weg naar het kerstfeest. De dagen worden weer korter en het is al weer vroeg donker op straat. We hadden ook dit jaar weer een kerstviering willen houden samen, maar alles is anders dit jaar.

Door het coronavirus en alle veiligheidsvoorschriften die daar mee te maken hebben, is het niet mogelijk om elkaar in een grotere groep te ontmoeten.

Als we terug kijken op het afgelopen jaar, zijn we als seniorenmiddag op 4 februari het laatst bij elkaar geweest in 'de schakel', in ons kerkgebouw.

Toen de veiligheidsvoorschriften iets versoepelden, hebben we elkaar ontmoet op 4 augustus bij José Houwers , buiten onder de overkapping, hebben we met elkaar koffie en thee kunnen drinken. Dat was een hele fijne middag!

Gezien de huidige ontwikkelingen denken wij als werkgroep dat een seniorenmiddag in 2020 niet meer mogelijk is.

Op dit moment is nog volstrekt onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Jammer, want juist nu is er behoefte aan ontmoeting met elkaar!

Zodra bekend is wanneer er weer een middag georganiseerd kan worden volgt nadere berichtgeving. We zien uit naar betere tijden om elkaar weer te ontmoeten!

Laten we ons gesterkt mogen weten met de woorden uit Romeinen 8:37-39:

"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."

Een bemoedigende groet aan allen!

namens de werkgroep , Reinie Houwers - Abrahams



Ontmoeten (op afstand)

Beste gemeenteleden,

Al sinds halverwege maart zijn de meeste activiteiten buiten de kerkdiensten om afgelast. Dit betekent dat we elkaar minder ontmoeten en in veel gevallen ook minder contact hebben. Omdat dit wel een belangrijk deel van gemeente zijn is, lijkt het ons een goed idee om een activiteit te organiseren om naar elkaar om te zien.

Daarom organiseren wij begin januari een activiteit op afstand. Iedereen die mee wil doen wordt aan een gemeentelid of gezin gekoppeld om iets voor de ander te doen. Dit kan van alles zijn en we doen hierin een beroep op jullie creativiteit. Het belangrijkste van deze activiteit is om met elkaar in contact te komen. Het zou leuk zijn als je hier je eigen talent voor inzet. Je zou hiervoor kunnen denken aan:

- iets persoonlijks maken voor de ander
- een keer afspreken om op (gepaste afstand) op bezoek te komen of een wandeling te maken
- voor de ander koken of bakken
- ...

Aanmelden kan door middel van een telefoontje of berichtje tot en met 20 december bij één van ondergetekenden. Als je je aanmeldt ontvang je begin januari je verdere informatie.

Hartelijke groeten,

Lineke Pennings

lhpenning@gmail.com

06-16602206

Stefan Houwers

stefanhouwers@hotmail.com

06-15117276

Testify

Beste donateurs en zangliefhebbers,

Ons koor Testify ligt al een poosje stil en we missen elkaar en vooral het zingen van Gods liefde. Vanaf maart hebben we niet meer met elkaar kunnen repeteren. Dit vanwege het coronavirus en de eisen die eraan gesteld worden als je wel wilt zingen in een koor (bijv, ventilatie, afstand, zig/zag opstelling en eigen verantwoordelijkheden).

Maar de tijd gaat door.....

Zo heeft het koor inmiddels haar 45 jarig jubileum mogen vieren. Helaas ging dit stilletjes voorbij. Ons concert wat begin november gepland stond hebben we helaas moeten cancelen vanwege corona. We hadden al een nieuwe datum gepland voor in het voorjaar maar nu alles nog zo onzeker is is het maar de vraag of deze door zal kunnen gaan, we wachten af.

Om het toch niet helemaal stilletjes voorbij te laten gaan hopen we op zaterdagavond 12 december van 19.00uur tot ongeveer 20.00uur een muzikaal uurtje van alleen Testify te organiseren. Met als "thema" Testify door de jaren heen..... Al 45 jaar Testify wat een zegen om zoveel jaren al samen te mogen getuigen. In vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet met het verlangen om snel weer te mogen getuigen van onze God die zo vertrouwen we alles in Zijn hand heeft en alles op Zijn tijd geeft.

Wij hopen van harte dat u meeluistert, dit kan via de website:

www.cgkaalten.nl

Dit jaar hebben we het donateursgeld nog niet opgehaald en dit gaan we nu ook niet meer doen. We hopen van harte opnieuw op uw steun in 2021

Rest ons nog om u al het goede toe te wensen en weet moed te houden in deze coronatijd, we denken aan elkaar in gebed en houden vast aan wat God ons heeft beloofd.

Met vriendelijke groeten van Chr.Koor Testify

Gebed voor de Wegwijzerkampen

Sinds jaar en dag wordt de stichting Wegwijzerkampen gesteund door een aantal kerken uit de regio Zuid-Holland. Vanuit de CGK Aalten krijgen we meer fysieke hulp in de vorm van opbouw van het kamp in Zelhem. Maar ook het bezoek aan uw kerkdiensten vergeten we niet. Wij zijn daar blij en dankbaar voor. Uw medeleven en gebed zijn voor ons onmisbaar.



Helaas konden de kampen dit jaar niet door gaan door alle perikelen rond Covid-19; een gemiste kans, of beter, mogelijkheid! Want naast het feit dat we ons evangelisatiewerk niet konden doen in de 5 kinderkampen, 2 tienerkampen en jongerenkamp, ook alle vrijwilligers die dit organiseren zaten 'werkeloos' thuis. We bidden en hopen dat de jongeren dit jaar op een andere manier geraakt zijn door het evangelie, en vertrouwen erop dat God onze Vader ze niet vergeet.

Een begrijpelijke reactie van sommige meelevende kerken en organisaties was, dat ze ons financieel dit jaar niet hoefden te ondersteunen. Want alles ging toch immers niet door? Niets is minder waar! Wij moesten de besproken locaties gewoon betalen, meestal voor 60 %. Terwijl er geen 'inkomsten' van deelnemers tegenover stonden.

Wij zijn erg blij dat we zo langzamerhand onze normale activiteiten weer mogen hervatten met het organiseren van de kampen van volgend jaar. De leidinggevenden, die vroeger vaak zelf als kind, tiener of jongvolwassene zijn mee geweest, gaan weer de handen uit de mouwen steken. Het voelt een beetje als vertrouwd, maar er hangen

nog wel donkere wolken boven ons hoofd. Hoe moeten we toekomstige kampen organiseren zonder onze identiteit te verliezen? Vanuit de overheid hebben we protocollen gekregen waarmee de weken Corona-proof kunnen laten verlopen. We gaan er positief mee aan de slag en gaan er wat van maken!

Voor onze energieke en enthousiaste organisatie is dit een pittige tijd. Daarom vragen wij uw medeleven, maar vooral uw gebed. Wilt u voor ons bidden, dat ons werk met jongeren doorgang mag vinden onder de zegen van onze Hemelse Vader?

Art de Jonge (directeur Wegwijzerkampen)

Eindejaars-verdubbelingsactie ook in coronatijd



St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om haar zgn. eindejaarsverdubbelingsactie 2020 bij u aan te kondigen.

Stichting Newbornlife Nederland vraagt opnieuw uw aandacht en gebed voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun urineblaas –Vesico Vaginal Fistula-....met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven in afzondering, uitgestoten uit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zelfs hun mannen willen hen niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward. Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in Afrika. Al in 2006 is *MercyShips* begonnen met gratis VVF-hersteloperaties aan

te bieden op haar reizen langs de kust van West Afrika. Een hersteloperatie=een nieuw leven: de urineblaas wordt gedicht en kan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden. Helaas kunnen deze hersteloperaties dit jaar niet doorgaan op het hospitaalschip i.v.m. de wereldwijde corona uitbraak. De lange reizen om deze vrouwen uit de periferie op te halen naar het hospitaalschip in de haven zijn verboden. Datzelfde reisverbod zorgt er vermoedelijk ook voor dat méér moeders zullen bevallen zonder professionele hulp, dus met meer gevaar voor hun leven en dat van hun kindje en ook meer kans op een verscheurde urineblaas.



Feest na herstel!

Uw giften komen deze keer ten goede aan vrouwen met VVF in een kliniek in Sierra Leone. Deze kliniek is de enige mogelijkheid voor vrouwen met deze aandoening in dit arme land; zij willen hun capaciteit van 300 VVF-hersteloperaties per jaar graag uitbreiden. Met uw hulp kunnen daar dan méér vrouwen worden geholpen, een nieuw leven opbouwen zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, misschien weer terug gaan naar hun gezin, misschien (weer) een kindje krijgen! Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl
Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geormerkt. Uw gift wordt verdubbeld en is dan 2x zoveel waard!: €15 wórdt dan €30/ €50 wórdt €100. etc. NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. o.v.v.verdubbelingsaktie. St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. Doet u (weer)mee?

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

GRAZ en omstreken

een kerkgebouw dicht bij huis in Oostenrijk

Afgelopen zomer hebben we twee Nederlandstalige kerkdiensten in een kapel in ons eigen dorp gehouden. De middeleeuwse kapel is eigendom van de burgerlijke gemeente en de burgemeester zei dat we zo vaak we wilden er mochten maken om houden. De waren goed bevallen van de burgemeester nadenken of het was om ook de Übelbach te houden.



gratis gebruik van er kerkdiensten te Nederlandse diensten en door de woorden gingen we er over misschien een idee Duitstalige diensten in We hebben daar over

nagedacht, ervoor gebeden en met verschillende mensen erover gesproken. Ook hebben we alle bezoekers (gemiddeld 5 😊) van de diensten gevraagd of ze bereid waren naar Übelbach te rijden voor de kerkdiensten. De meeste bezoekers kwamen al niet uit Graz zelf en waren toch al gewend te rijden en daardoor vond men het geen probleem dat we de diensten in Übelbach zouden gaan houden. Zelf vonden we het wel een mooie gedachte om de kerkdiensten nu dicht bij huis te gaan houden. In deze coronatijd is het erg moeilijk om iets in het openbaar te organiseren, maar de kerkdiensten zouden wellicht ook mensen uit Übelbach zelf kunnen aantrekken.

De eerste zondag in Übelbach, eind september, was het best spannend. Zou er iemand komen? Om verschillende redenen hadden al onze vaste bezoekers afgezegd en vroegen we ons af of we misschien de eerste dienst in Übelbach als gezin alleen zouden zijn. Maar plotseling kwam daar een kennis van Francien de hoek om die onze kerkdienst mee wilde maken. Francien wandelt af en toe met haar en had haar net verteld dat we vanaf deze zondag in Übelbach

kerkdiensten zouden hebben. We waren blij verrast dat ze de dienst kwam bezoeken.

In de week erna maakte ik kennis met een ander christelijk gezin in Übelbach dat een soort huisgemeente heeft. Ze hebben al verschillende keren onze kerkdiensten bezocht en wij hebben een paar keer hun Bijbelstudie bezocht. Het is mooi om zo ook dichterbij huis contacten met andere christenen te krijgen en we zijn benieuwd hoe God deze contacten verder wil gaan gebruiken.

De laatste zondag van oktober werden we weer verrast. Drie jongemensen (een echtpaar (23,29) en de jongere broer (16) van de man) kwamen onze dienst bijwonen. Ze zijn op zoek naar een bijbelgetrouwe kerk in de buurt van Graz. De eerste contacten waren positief, bemoedigend en hoopvol. De jongen van 16 gaat nu samen met twee van onze kinderen catechisatie volgen.

Sinds eind november is lockdown in Oostenrijk. Maatregelen in met enkele van de verzorgen we nu weer vanuit huis. Zo mag in de verkondiging van het doorgang vinden. Daar dankbaar voor.



er weer een Vergelijkbaar met de Nederland. Samen vaste bezoekers online diensten deze turbulente tijd Woord toch zijn we de HEERE

Rond Hervormingsdag zongen we het Lutherlied in het Duits. Wat een bemoediging!

*Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen!*

En het laatste vers citeer ik dan graag weer in het Nederlands:

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!

Ds. Peter Drost is missionair predikant namens de ERWKB in Graz.

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (www.ssro.nl) ondersteunt al bijna 35 jaar de kleine ERWKB-kerken in Basel en (Zwitserland) en Neuhofen en (Oostenrijk) en maakt ook de predikanten Rozema en Drost mogelijk.



gereformeerde
Winterthur
Rankweil
uitzending van de

De predikanten ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal – Pniëlkerk) en ds. D. van der Wal (Aalten) maken deel uit van het Comité van Aanbeveling van de SSRO.

Uw eenmalige of vaste gift kunt u overmaken op

Rekeningnummer	NL34 RABO 0312 8935 07
ten name van	SSRO te Hendrik-Ido-Ambacht
met als kenmerk	<i>SSRO - Graz</i>

Stichting De Haven

Veldwerkers van Stichting De Haven lopen door de prostitutiestraten van Den Haag. Ze stoppen bij het raam van Maria die een zware dag heeft. Het is nu een jaar geleden dat haar dochttertje van vier is overleden. In haar thuisland zou ze een herdenkingsdag houden, maar nu staat ze hier. In de goedkoopste prostitutiestraat van Nederland.

Moeders, dochters en zussen. Dát zijn de vrouwen die wij tegenkomen in de seksindustrie. Mensen zoals u en ik, met levens die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Zoals Maria, de vrouw die zonder haar kind verder moet leven. Als we haar beter leren kennen, komen we erachter dat diepe armoede haar heeft gedwongen in de seksindustrie te gaan werken. Ze droomt van een baan in de zorg, maar ziet geen mogelijkheden om hieraan te beginnen. Ze zit vast in de prostitutie.

Of neem Lydia, een van de duizenden vrouwen in de Haagse seksindustrie. Zij is hier voor haar familie maar ze kan en wil niet meer. Jarenlang heeft ze zichzelf opgeofferd, maar nu kiest ze ervoor deze vreselijke plek achter zich te laten. Het wordt haar niet in dank afgenomen: “Jarenlang heb ik mijn leven opgeofferd voor hen, maar nu zijn ze woedend omdat ik voor mijzelf kies door deze vreselijke plek achter mij te laten”

Stichting De Haven is er voor deze moeders, dochters en zussen. De Haven biedt hen veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. De seksindustrie is een wereld waarin tegenstellingen centraal staan. Voorstanders en tegenstanders. Uiterlijk en innerlijk. Licht en duisternis.

Wij geloven dat Jezus ons oproept te strijden tegen dit onrecht, dat we deze duisternis samen kunnen bestrijden met Licht! Doe mee door Licht te brengen in deze duistere wereld, juist nu. Wilt u weten hoe, kijk dan op www.dehaven.nl/schitter.

Doorgeef interview



Introduceer jezelf

Ja, wie is die Ruurd Kramer nu eigenlijk?

Hij is geboren 17 april 1339, dus 81 jaar oud. De plaats waar hij geboren is: Kollum Friesland, gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland. Misschien denken jullie dat ik in 2 gemeenten geboren ben, maar dat is dus niet zo.

Toen ik 6 jaar was mocht ik naar school; het was de Christelijk Nationale School. En dat woord 'Christelijk' stond er niet zomaar voor.

Het gezin waar ik uit kom bestond uit vader, moeder en 10 kinderen, waarvan er nog 9 in leven zijn.

Zes zussen en 4 jongens. Mijn oudste zus is 90 jaar en de jongste 2 zijn 74 jaar. Ik zie het als een zegen dat we nog met zoveel bij elkaar zijn.

Welke opleiding en wat voor werk heb je gedaan?

Het was in die tijd, ± 1952, dat je met 14 jaar mocht beginnen te werken. Ik had dus 7 jaar lagere school; het schooljaar duurde toen nog tot 1 april.

Mijn eerste baan was klompenmaker. Een zwaar werk.

Maar omdat ik nog geen 14 jaar was, mocht ik de eerste 17 dagen op zolder werken als schilder van klompen.

Toen ik als klompenmaker was gestopt (mijn vader had in Almelo gesolliciteerd om in de textiel te werken) gingen we in 1954 naar Almelo.

In die textielfabriek heb ik gewerkt tot 1959. Als toen Beter Horen er was geweest had ik daar zeker naar toe gemoeten.

Ik nam mijn ontslag omdat ik in 't geweer moest komen, soldaat worden dus. Na mijn soldaat-zijn wilde ik graag heel iets anders

doen. Fabriek had ik toen wel bekeken, aan de binnenkant en de buitenkant.

Ik kwam te werken in een bloemen – en plantenkwekerij. Natuurlijk had ik geen verstand van bloemen en planten. Gelukkig had ik een baas die het wel zag zitten met mij.

Schoolopleiding gevolgd: Hengelo lagere tuinbouwschool en een HTS school in Frederiksoord, Drenthe in 1963.

Volgende werkkring in Doorn / Driebergen. Een grote kwekerij waar ik veel geleerd heb over plantenkunde. Ook gingen we veel naar de markt in Utrecht en omstreken. Daar leer je praten. Zo leerde ik dus meer over vooral planten.

In 1965 ben ik weer teruggegaan naar Almelo. Dezelfde kwekerij waar ik al eerder gewerkt had. Ze vroegen daar een grossier. De grossier die ze hadden, reed in een weekend met de baas z'n auto ergens in Goor een voortuin binnen; de voorgevel van een huis nam hij ook even mee.

Hij werd direct ontslagen, en niet met vriendelijke woorden.

Toen werd mij gevraagd of ik dat wilde doen. Ja, dat leek me wel wat. Maar ik had geen vrachtwagenrijbewijs. Hoe los je dat dan op? Dat wist mijn baas wel. Hij zei: "Je gaat 3 x met mij mee en dan zien we wel verder, want ik kan mijn klanten niet laten zitten".

Tot zover ging het allemaal goed, ik kon met grossieren beginnen. De klanten die ik had kwamen uit Twente, Drenthe en de Achterhoek. Maar ik reed ook van Almelo naar Lent bij Nijmegen en dan door naar de veiling in Aalsmeer.

Toen moest ik een keer een bestelling naar Zutphen brengen. Halverwege werd ik aangehouden door de politie. Ik had een klapband en mocht niet verder rijden. Zij vroegen mij of ze het werkboekje mochten zien, dat was wel in orde. Toen vroeg ik hun "moeten jullie het rijbewijs ook nog zien?" "Nee man, dat hoeft niet, dat zal ook wel goed zijn!" Maar ik had dus geen vrachtwagenrijbewijs.

Tot zover de buitenkant van mij.

En dan nu de binnenkant

In 1965 ging ik dus terug naar Almelo.

De kerk had ik eigenlijk de rug toegekeerd; ik kwam er bijna niet meer. Wel had ik een kameraad die wel naar de kerk ging en soms ging ik dan met hem mee. Maar meer om de verhaaltjes van de dominee die daar was te horen dan om bewust naar de preek te luisteren.

Dat ging zo een tijdje door, maar waarom wist ik toen niet.

Toen gebeurde het dat mijn kameraad vroeg “Zullen we ook eens naar jouw kerk gaan?” Waarop ik tegen hem zei: “Ik ben niet kerkelijk gebonden”. Maar hij bleef maar vragen. Toen op een zondag zei ik tegen hem: “Vanmiddag gaan we naar de Christelijke Gereformeerde Kerk”. Ik had toch het gevoel dat ik er heen gedreven werd. Het eerste vers wat we toen gezongen hebben was “Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan”.

Ik had die vreugde toen nog niet, dat kwam later. Ik was wel benieuwd waar de dominee over zou preken. Nou, dat weet ik nog en zal het niet vergeten.

Er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Daar zat ik in de kerk, direct al met de vraag ‘een zondaar?’

Ik wist het allemaal zo goed en ik deed goed mijn best.

Toen werd ik meer zoekende. Het gevolg daarvan was dat ik meer in de Bijbel ging lezen. Daarin wijst de Heere ons de weg. Vooral het werk van de Heere Jezus sprak mij aan.

Een half jaar later ben ik gedoopt en heb ik met nog 6 anderen openbare belijdenis gedaan. De tekst die ik toen meekreeg was Jozua 3 “Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn”.

Tijdens het knielen in de kerk werd ons toegezongen “Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel, in het huis dat Gij U hebt gesticht”.

Dan word je heel klein voor de Heere. En die blijdschap is er nog steeds en gaat ook niet meer weg.

Fijn is het, ik mag de Heere elke dag danken voor al het goede dat Hij geeft.

Ik 1971 ben ik verhuisd naar Aalten en getrouwd met Marry.

Bijna 40 jaar zijn we getrouwd geweest en we hebben veel zegen van de Heere ontvangen, inderdaad in voor – en tegenspoed.

De Heere geeft mij veel genade en blijdschap in het geloof. Het bloed van Jezus dat witter wast dan alle waspoeders bij elkaar.

Dank U wel Heere Jezus. Nu weet ik wat het is “Er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert”.

Wat zal ik blij zijn als de kerkdeuren weer opengaan.

Ik mis het , maar ik mag weten: “De Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk, aan mij voleinden”.

De Heere weet alles wat er hier op aarde gebeurt. Hij maakt het goed met ons. Misschien zijn hier veel dingen die we niet begrijpen, maar wat we wél mogen weten is dat het de Heere niet uit de handen valt.

Lieve gemeente, als u dit leest is het alweer december.

Ik wil u allemaal een gezegend Kersfeest toewensen en een voorspoedig 2021.

Met broederlijke groet,

Ruurd Kramer

Ik geef de pen door aan zr. Paula Ebbers – Siegers.



Uitnodiging

(Online)

*Kerstprogramma
CGK Aalten*

Thema:

“Jezus komt heel dichtbij”

Met muziek en tekst

Dinsdag 22 december 2020, 20:00u-21:00u

Online te volgen op:

www.cgkaalten.nl



Aalten

Christelijke Gereformeerde Kerk

www.cgkaalten.nl

facebook.com/cgkaalten

instagram.com/cgkaalten

